

Nyhetsbrev

Juni-Juli 2014



Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlättna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. (Apostlärningarna 2:38)

Undervisning

Tro, dop och andedop i den kristna frälsningserfarenheten

Ibland kan man få för sig att det är något speciellt med siffran tre (3) i Bibeln. När vi läser tycker vi oss se att Gud, fastän han är den Ende, verkar uppenbara sig på tre sätt: Fadern, Sonen och Anden. Och när vi läser om hur Guds rike skall utbredas tycker vi kunna se tre tydliga steg: predikan av evangelium, Andens överbevisning, människans gensvar. I det sista fallet kan människan antingen förkasta Guds kallelse till tron på Jesus, eller kapitulera inför den och bli frälst. För att krångla till det ännu mycket mer så kan vi också se i Bibeln att de människor som blir frälsta normalt också går igenom tre steg i sin frälsningserfarenhet. Detta är innebörden av Apostlärningarna 2:38 som citeras ovan. Vi kommer i det här bibelstudiet att se att processen att bli en kristen är som en s.k. *tretegersraket*, där varje steg är nödvändigt och har sin särskilda betydelse.

Bibelversen är hämtad från aposteln Petrus predikan på den första pingstdagen efter Jesu död, uppståndelse och himmelfärd.

De tre stegen

Det är uppenbart att vår bibelvers säger att frälsningserfarenheten har tre steg:

1. Omvändelse
2. Dop i Jesu Kristi namn
3. Att få Anden som en gåva

Tro, dop och andedop utgör alltså en slags *tretegersraket*, i den bemärkelsen att alla tre steg är nödvändiga för att man skall komma hela vägen, precis som att en

tretegersraket är utformad för att kunna trotsa jordens gravitation och föra raket ut i rymden.

Vad är då innebörden i de tre stegen i den kristna frälsningserfarenheten? Vi såg i förra delen (se Nyhetsbrevet för april-maj) på omvändelsens innebörd, och fokuserar i denna del på dopets betydelse.

Dopet

Dopet i Nya testamentet är ett mycket centralt begrepp, och vi skall nu titta på några andliga sanningar som är förknippade med dopet.

Dopets olika innebörder

Liksom omvändelsen och tron så ger även dopet del av syndernas förlåtelse (Apg. 2:38), även om frånvaron av dopet aldrig sägs leda till att man går förlorad (Mark 16:16). Man kan här tänka på Abraham som tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på att han var rättfärdig genom tron på Gud (Rom 4:11), och dopet sägs vara det nya förbundets omskärelse (Kol 2:11-12). Därför att det rimligt att se dopet som en bekräftelse på den syndernas förlåtelse som mottagits genom omvändelsen och tron på Kristus.

Dopet kan även ses som en förlovning med Kristus (2 Kor 11:2) inför det kommande bröllopet i himlen. På Bibelns tid var en förlovning lika bindande som själva äktenskapet, vilket visar på allvaret i att låta döpa sig: man tillhör sedan Kristus för evigt trots att man ännu inte förenats fullt ut med honom.

Genom att man tillhör Kristus genom dopet så är dopet en begraving av det gamla livet och en uppståndelse till ett nytt liv i Kristus (Rom 6:3-8). Det är därför man

ibland kallar bassängen där dopet utförs för en *dopgrav!*

Vidare så är dopet en handling där man med ett rent samvete bekänner sig till Gud genom tron på Jesu Kristi uppståndelse (1 Petr. 3:21), ett sätt att bekänna sin tro inför Gud, sig själv och hela världen.

Det är även så att dopet är vägen in i församlingsgemenskapen (Apg. 2:41-47). Är man döpt räknas man till de troendes gemenskap, något som vi tillämpar genom att erbjuda medlemskap i den lokala församlingen till den som är döpt eller blir döpt. Historiskt har det varit så att det bara är de som är döpta som har fått ta det av nattvarden.

Hur skall dopet gå till?

Dopet skall ske i Jesu namn – trots att missionsbefallningen i Matt. 28:19 säger att vi skall döpa i *Faderns och Sonens och den helige Andes namn* så sker alla dop som dokumenterats i Apostlargärningarna i *Jesu namn*, något som vållat huvudbry hos somliga. Detta är dock inte så konstigt om man vet att grekiskan i Matt 28:19 har ordet *namn* i singularis. Detta visar att det är ett gemensamt namn för Fadern, Sonen och Anden som dopet skall utföras i. Vilket är det namnet? Jo, Jesus är namnet på hela gudomen, jfr. Kol 2:9!

Dopet skall normalt ske genom nedsänkning i vatten. Ordet *dop* är i grekiskan *baptizo*, som ordagrant betyder *nedsänkning* och används bland annat i ett antikt recept på inlagd gurka, där gurkan sänks ner (döps) i den konserverande vätskan! En intressant historisk not är att det engelska ordet för dop, *baptize*, uppkom i samband med översättningen av den engelska Bibeln King James (som utkom 1611) då översättarna inte vågade översätta *baptizo* med *immersion* (vilket betyder nedsänkning) eftersom det stred mot den engelska kyrkans lära (spädbarnsbegjutning). Man valde då att importera det grekiska ordet till engelskan genom att skriva ut det med engelska bokstäver (denna process kallas *transliteration*) och låta dess mening vara outtalad!

Dopet skall alltså ske genom nedsänkning i vatten på egen bekännelse om tro på Kristus, något som gör spädbarnsbegjutning svårt att motivera. De allra flesta experter på Nya Testamentet menar också att stödet för spädbarnsbegjutning i Bibeln är obefintligt utan måste stödjas på en senare kyrklig tradition.

Faror på vägen

Som med allt går det att överdriva eller förvanska även de andliga sanningarna om dopet och dess betydelse, till exempel som följer.

En överbetoning av dopet på bekostnad av tron och omvändelsen kan leda till ritualism (även kallat sakramentalism) – ett tankesystem där olika andliga ritualer t.ex. dopet, nattvarden, bikten, etc, sägs kunna frälsa människan oberoende av vad som hänt på djupet av människans hjärta. Ett sådant snedsprång kan i förlängningen innebära att Jesu ord i Matt. 7:21 går i uppfyllelse.

Å andra sidan kan en överbetoning av omvändelsen på bekostnad av dopet (och/eller andedopet) leda till att människor missar möjligheten att komma vidare i sin tro på Gud då nedtoningen av dopet kan göra att man missar möjligheten att få begrava det gamla livet. När någon har dött är det viktigt att begrava den döda kroppen för att kunna gå vidare, och det är likadant med det kristna dopet.

Genom att ta ställning för Kristus och *låta döpa sig* (Apg 2:38) har man en gång för alla lämnat det gamla livet bakom sig och påbörjat ett helt nytt liv tillsammans med Kristus och andra troende: *Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.* (2 Kor 5:17).

I nästa nyhetsbrev fortsätter bibelstudiet kring frälsningens väg: tro, dop, andedop, genom att fokusera på andedopets betydelse.

Framöver

Barnlägret på S:a Lövåsen

4-6 augusti håller vi årets barnläger för barn upp till tolv år på IOGT-NTO:s gård på S:a Lövåsen

Gemenskapsläger i augusti

Sommaren är väl ännu långt borta, men planera in årets gemenskapsläger på Björkenäsgården 22-24 aug redan nu. Preliminärt kommer temat att vara "Livet i Anden".

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i början av augusti. Vill du bidra med något eller sprida någon viktig information? Kontakta expeditionen.

Församlingsnytt

Medlemsfrågor

Sedan 1 april har följande medlemsförändringar skett:

- Hembud: 2
- Döpta: 1

Svea Jansson fick hembud 2014-05-07.
Karin Larsson fick hembud 2014-05-25.

Församlingen hade 31 mars 199 medlemmar.

Ekonomi

I den budget för 2014 som antogs på administrationsmötet 23 mars förutsätts ett månatligt offrande på drygt 80 000 kr för att uppnå ett nollresultat.

Glöm inte att hålla offrandet uppe under sommarvärmen!

Övrigt

Erikshjälpen behöver fler volontärer

Församlingens samarbetspartner i biståndsfrågor, Erikshjälpen i Lindesberg, behöver fler volontärer. I ett första steg behövs fyra nya personer som kan hjälpa till några timmar varje vecka på onsdagar och/eller lördagar. Är du intresserad, kontakta Erikshjälpen på 0581-80610 eller per e-post lindesberg@erikshjalpen.se.

Genom att arbeta som volontär på Erikshjälpen bidrar du till att församlingen får mycket medel till mission, bistånd och socialt arbete här hemma och utomlands.

Kontakta Pingstkyrkan i Lindesberg

Hemsida:

www.pingstlindesberg.se

E-post:

info@pingstlindesberg.se

Besöksadress och post

Pingstkyrkan
Koppgatan 6
71130 Lindesberg

Telefon:

0581-61 14 71

Pastorer

Robert Granat: 072 - 572 90 64,
robert.granat@pingstlindesberg.se

Sara Wiklöf: 073 - 697 77 64,
sara.wiklof@pingstlindesberg.se

Inbetalning

Bankgiro: 5523-5006

Almanackan

| Dag | Datum | Tid | Händelse |
|-------------|--------|-------|---|
| V 23 | | | |
| Tis | 3 jun | 10:00 | Bön |
| Tor | 5 jun | 20:00 | Bönekväll |
| Lör | 7 jun | 19:00 | Bibelstudium. Sara Wiklöf. |
| Sön | 8 jun | 11:00 | Gudstjänst. Predikant: Sara Wiklöf, Lovsång: Therese Svanbäck, Mötesledning: Gunnar Lindgren. Nattvard. |
| V24 | | | |
| Tis | 10 jun | 10:00 | Bön |
| Tor | 12 jun | 14:00 | Sångandakt på Tallåsen |
| | | 20:00 | Bönekväll |
| Lör | 14 jun | 19:00 | Bibelstudium. Stefan Green. |
| Sön | 15 jun | 11:00 | Gudstjänst. Predikan: Dennis Hjalmarsson, Lovsång: Simon Ökvist, Mötesledare: Eva-Stina Petersson |
| V25 | | | |
| Tis | 17 jun | 10:00 | Bön |
| Ons | 18 jun | 13:00 | Begravning av Karin Larsson. |
| Tor | 19 jun | 14:00 | Sångandakt på Ågården |
| | | 15:30 | Sångandakt på Källgården |
| | | 20:00 | Bönekväll |
| Sön | 22 jun | 10:00 | Gemensam gudstjänst. Predikan: Robert Granat, Lovsång: Eva Stenvall Granat |
| V26 | | | |
| Tis | 24 jun | 10:00 | Bön |
| Tor | 26 jun | 20:00 | Bönekväll |
| Sön | 29 jun | 10:00 | Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan |
| V27 | | | |
| Tis | 1 jul | 10:00 | Bön |
| Tor | 3 jul | 20:00 | Bönekväll |
| Sön | 6 jul | 10:00 | Gemensam gudstjänst. Predikan: Eje Larsson, Mötesledare: Anna Charlier, Lovsång: Simon Ökvist |
| V28 | | | |
| Tis | 8 jul | 10:00 | Bön |

| Dag | Datum | Tid | Händelse |
|-------------|--------|-------|---|
| Tor | 10 jul | 20:00 | Bönekväll |
| Sön | 13 jul | 10:00 | Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan |
| V 29 | | | |
| Tis | 15 jul | 10:00 | Bön |
| Tor | 17 jul | 20:00 | Bönekväll |
| Sön | 20 jul | 10:00 | Gemensam gudstjänst. Besök från Ukraina. |
| V30 | | | |
| Tis | 22 jul | 10:00 | Bön |
| Tor | 24 jul | 20:00 | Bönekväll |
| Sön | 27 jul | 10:00 | Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan. |
| V31 | | | |
| Tis | 29 jul | 10:00 | Bön |
| Tor | 31 jul | 20:00 | Bönekväll |
| Sön | 3 aug | 11:00 | Gudstjänst. Predikan: Robert Granat, Lovsång: Eva Stenvall Granat, Mötesledare: Markus Lundin |

Pastorernas ledigheter under juni-juli:

Sara Wiklöf: 7/7-25/7

Robert Granat: 5-15/6, 27/6-31/7