

VEMS FEL ÄR DET?

Joh. 9:1-7

Lärjungarna sökte en syndabock. Vem hade orsakat den blinde mannens situation? Vem hade syndat? Den mest egendomliga förklaringen de hade var att han själv hade syndat? Han var ju född blind? När hade han syndat?

Idag ser vi hur politiker gör lägre tjänstemän till syndabockar för partiets misstag. Den politiker som inte har mage att peka ut en annan syndabock kommer snart få avgå genom ett drev från massmedia ofta pga av en bagatellartad miss i sitt privatliv.

Även i kyrkans värld kan vi bli dömande. Vems fel är det att vi inte växer som församling? Eller att vi har krympt? Eller att ungdomarna försvunnit? Det finns ingen ände på hur mycket fel vi kan hitta och hur många som kan bära skulden. Frågan är om det verkligen är rätt väg att gå?

Jesus har ett helt annat sätt att närma sig problemet. Han neutraliserar skuldproblematiken helt. Han ser istället att den blinde mannens situation är istället ett tillfälle för Gud att visa sin makt och kraft.

En oerhört tragisk situation är alltså i grunden något Gud förutsett ska hända. Men också att Han ska få tillfälle att visa sin goda vilja mot oss människor.

Jesus talar om att verka medan dagen varar. Han avser sitt uppdrag under sin livstid innan korset. En öppning från himmelen. Nådens dörr står på vid gavel. Använd den. Evangeliets tid är sådant. Gud har i Kristus öppnat vägen till himmelen och sin tron. Hebr. 10:22

Men denna text kan också säga oss något inför ett nytt verksamhetsår med nyval och återval av funktionärer och inför en dag av revision av vår verksamhet. Hur ska vi hantera det vi tycker är jobbigt, våra brister, det vi skulle vilja fanns men inte finns? Ska vi hitta syndabockar? Hjälper det? Är det styrelsens fel? Är det pastorns fel? Är det en oengagerad församlings fel som inte ber tillräckligt eller aktiverar sig? Kanske alltihop? Vem vet?

Eller så följer vi Jesu råd: Guds gärningar ska uppenbaras på oss.

Jesus skapar de rätta förutsättningarna: Degen av lera på mannens ögon. 1 Mos. 2:7 Gud skapar något nytt i vår hjälplösa situation.

Jesus sänder mannen till Siloam. Han får gå i tro. Undret sker.

Vägen framåt: Att döma mindre och tro mer på Jesu förmåga.