

INTE UTAN ANDEN

Apg. 1:4-5; 2:1-3

Observera förmaningen att inte lämna Jerusalem förrän hjälparen har kommit.

Det är inte så självklart så man kan frestas att tro.

Varför skulle de vänta i Jerusalem?

Tre frågor som kunde drivit ut lärjungarna i förtid.

1. Det brådskar väl?
 - a) Jesus skulle ju komma tillbaka. Snabbt ut och gör lärjungar.
 - b) Panikunge. Stress åstadkommer sällan bra saker. Förstör.
 - c) Jobbigt för aktivisten. Det skulle hänt igår. Simon Zeloten.(aktivist)
 - d) Inte utan Anden.

2. Tre års heltidsstudier ska väl räcka?
 - a) De hade hört Jesus predika otaliga gånger. Sett hur han arbetade. Undren.
 - b) Tror inte 3 år, 5 år eller livstid akademiska studier räcker.
 - c) Bara Anden kan skapa liv, väcka människors samveten. *Jer. 31:33*
 - d) Den rätta motivationen: av hjärtat. Guds kärlek. *2 Kor. 3:6*
 - e) Inte utan Anden.

3. Lite god vilja räcker väl?
 - a) Den vanligaste vanföreställningen. Med viljekraft ska det gå.
 - b) Man kan komma långt på god vilja. Men krafterna kommer tryta.
 - c) Med hjälparen kan man hålla på ett helt liv under hopplösa omständigheter. Brinnande äldre missionärer och predikanter. Borde de ej fått nog?
 - d) "Den goda viljan" ligger bakom mycket utbrändhet.
 - e) Inte utan Anden.

Vad ska man göra för att bli tillgänglig för Den Helige Ande?

- Ta tid med Gud, och låt det ta tid. Be lyssna, läs bibeln.
- Sätt stopp för det inre maskineret. Bromsa. Var är jag på väg? Vad vill Gud?
- Gud kan tala när vi är som mest sårbara och svaga.

Paul Grönberg

Samtalsfrågor till grupperna:

Samtala om balansen mellan att hitta vilan i Gud och att arbeta för Gud.

Hur gör vi skillnad på köttets gärningar och Andens gärningar? (Läs gärna Gal. 5:17-25)