

FRUKOST MED JESUS

Det är ju lite märkligt att lärjungarna åker ut och fiskar mellan uppståndelsen och Jesu himmelfärd. Varför? Det är Petrus som tar initiativet. Han kanske känner sig rastlös och frustrerad. Rastlös att inget verkar hända. Frustrerad att Jesus inte gett honom en ordentlig reprimand för det som hände hos Översteprästen. Natten då Jesus blev förråd. Petrus hade förnekat honom högt och tydlig, inför Jesu motståndare. Inte bara en gång. Utan tre gånger. Varför sa Jesus inget?

Tills slut åker korken ur och Petrus utbrister: Jag går och fiskar. De andra följer med. Det var den bästa tänkbara själavården för lärjungarna. Att få göra något vardagligt. Jobba med händerna. Sysselsätta tankarna med annat. Då brukar Gud kunna få komma till tals.

I gryningen uppenbarar sig Jesus. Han frågar om de fått någon fisk. Svaret är nekande. Han uppmanar dem att lägga ut näten på andra sidan båten. Redan här borde de börjat misstänka något. När de drar upp näten fulla med fisk så påpekar Johannes för Petrus att det är Herren. Petrus, som är lätt klädd står det, klär på sig och hoppar i vattnet. Han vill verkligen vara nära Jesus. Kanske nu äntligen blir samtalet av?

Det visar sig att Jesus ordnat frukost på stranden. Fiske och frukost. Kan det bli mer vardagligt. Vid frukosten är vi som mest avskalade. Rufsigt hår, dålig andedräkt och kanske lätt klädd? Då vi är som minst benägna för exponering. ”kommer han nu?”

Det är där och då som Jesus brukar komma. Då vi känner oss som mest pinsamma. Då vi som mest är i behov av tröst, uppmuntran och kärlek fast vi tycker vi förtjänar det minst. Vad säger Paulus i brevet till Romarna: ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.” Rom 5:8

Det finns inga heliga tider och platser. Anabaptisterna sa: Alla dagar är heliga. Finns inga vardagar och helgdagar. Alla samtal är heliga, alla jobb, alla möten.

Till slut får Petrus sitt samtal med Jesus. Jesus frågar honom tre gånger om han älskar honom. Märkligt nog svarar Petrus med ett svagare ord. Han har honom kär, gillar honom. Han kanske inte känner sig värdig att ta ordet älskar i sin mun. Med tanke på vad han gjort mot sin älskade Herre och frälsare? Ändå svarar Jesus: Föd mina lamm, led mina får. Med andra ord: Jag älskar dig Petrus och du har mitt fulla förtroende att ta ansvar för min församling.

Vem skulle inte bli knäsvag i en sådan situation.

Jag vet inte hur du har det just nu. Men Guds stora kärlek som uppenbarats i hans Son Jesus Kristus finns här och nu strålande mot dig. Du kanske inte känner dig förtjänt av hans kärlek. Han vill vara med dig lika mycket imorgon som här i kyrkan på söndag. Lämna dina gamla synder vid korset och ta emot Guds villkorlösa kärlek.

Samtalsfrågor: 1. Hur kan Gud tala till oss i vardagen? Någon som vill delge erfarenheter?

2. Hur kan vi hitta själavård i den vardagliga sysselsättningen som Petrus och hans vänner gjorde? Inom läkarvetenskapen talar man ju idag om att promenader är en av de bästa läkemedlen mot ångest och depressioner istället för medicinering.