

VÄLKOMMEN HEM Del II – HÄR ÄR JAG

Sammanfattning av predikan. 2018-02-04

Jes. 6:1-8, 1 Kor. 1:26, Matt. 3:11

Profetens Jesaja upplevde en tveksamhet i sin kallelse gärning eftersom han kände sig otillräcklig. Att han inte var bättre än andra omkring sig. Men Gud vidrörde honom under ett mäktigt Gudsmöte att han efteråt frivilligt erbjöd sig att gå Guds ärenden.

Det kan finnas en poäng i att den starka andliga manifestationen skedde i samband med den gamle kungen Ussias död. En kung som en gång börjat som en rättfärdig regent. Han fick uppleva stora framgångar. Men han blev högmodig och trodde han kunde ta prästens roll i templet och tänkte själv tända rökelsen i templet. Det slutade med att han fick spetälska. Spetälska ska nog i detta sammanhang förstås som något mer än bara en sjukdom. Det var ett andligt förfall. Han var isolerad till ett mindre utrymme under resten av sin regim medan hans son Jotam fick vikariera åt honom. Hade Ussias sista tid präglats av maktfullkomlighet och okänslighet? Var det därför som Jesaja gör denna genombrytande upplevelse? Ett ledarskap har ett ansvar och en påverkan på dem som står omkring dem.

Jesaja får sin kallelse bekräftad. Han går in i sin profetroll med frimodighet.

Gud rustar honom med Andens kraft- som Gud också gör med de första kristna. De får Andens gåva för att kunna fullgöra sin tjänst och bära ut evangelium till världen.

Frågor till studiegruppen.

1. Kommer du ihåg ledare som varit positiva för dig eller som begränsat dig?
2. Hur uppmuntrar vi dem med profetiskt gåva? (Alltså sund profetisk framtoning och inte bara uttryck för allmänt missnöje och bitterhet.)
3. Kan min känsla av bristfällighet hindra mig att tjäna? Hur kommer man tillrätta med det?
4. Hur får man gudstjänster där människor blir mer villiga att ge respons på Guds tilltal?

Paul Grönberg.