

15 maj 2016

Tog Ni Emot Den Helige Ande?

De tolv männen i Efesus och andedopets nödvändighet

Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro? (Apostlagärningarna 19:2)

Bibeltext

Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, och han frågade dem: "Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten." Då frågade han: "Vilket dop blev ni döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." Paulus sade: "Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus." När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det omkring tolv män. (Apg 19:1-7)

Predikan

- 1. En besvärande fråga: tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?** Varför ställde Paulus den här frågan till de tolv männen i Efesus?
 - 1.1. Visste Paulus inte att Anden finns hos varje kristen människa? Jo, det har den kristna församlingen alltid trott på: det som är fött av kött är kött, och det som är fött av ande är ande (Joh 3). Man kan inte vara en kristen utan att ha Anden i sitt liv.
 - 1.2. Därför: anledningen till Paulus fråga måste vara någon av följande alternativ: 1) De tolv männen var inte omvända, ej födda på nytt och därför hade de inte fått Anden, eller 2) De var omvända men inte döpta i den helige Ande, samma problem som uppstod hos de Kristus-troende i Samarien (Apg 8).
 - 1.3. Oavsett vad Paulus såg som fick honom att ställa frågan, så är det uppenbart att han ställde den för att han såg att något väsentligt och avgörande saknades i deras kristna erfarenhet. För det Jesus hade utlovat -- Anden, Hjälparen, kraft från höjden -- var så

viktigt att han befallde sina lärjungar att stanna i Jerusalem och vänta på vad Fadern hade utlovat. Och de samlades till bön tills de fick uppleva Andens dop -- de visste inte vad de skulle få erfara, men de visste att de saknade något som behövdes för att de skulle kunna vittna om Jesus i hela världen. Samma känsla fick Paulus för de tolv männen i Efesus: här saknas något, de är lärjungar men det står inte rätt till, det här måste vi göra något åt!

1.4. Vi ser också av Paulus fråga några saker kring denna erfarenhet av Andens dop:

1.4.1. Det är en erfarenhet man är *medveten* om ifall man har eller inte: ja eller nej

1.4.2. Det är en erfarenhet som är kopplad till *tron* på Gud och Jesus Kristus, och man förväntas göra den i samband med sin omvändelse. I den engelska Bibeln (KJV) står det *tog ni emot den helige Ande sedan ni trodde?* Som Jesus själv förutsade: *Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som Skriften säger. Detta sade Jesus om Anden, som de som trodde på honom skulle få* (Joh 7:38-39)

1.4.3. Det är en erfarenhet man *tar emot aktivt*: (verbet är aktivt) det finns en givare och en mottagare, och båda parter är aktiva. Jesus döper i den helige Ande och i eld, och församlingen tar emot Anden.

1.4.4. Det är en erfarenhet som -- liksom frälsningen -- sker vid en särskild tidpunkt (verbet står i aorist som betecknar engångshändelse vid given tidpunkt), och det är precis vad som sker när de tolv männen väl får Anden: *Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar...-- resten av Apostlagärningarna pekar i samma riktning. Därmed inte sagt att det är slut i och med det, utan det är början på en erfarenhet man växer i: Och lärjungarna uppfylldes **alltmer** av glädje och helig ande.* (Apg 13:52)

2. **Anledningar till att Anden inte kommit över de tolv männen i Efesus.** Vi kan i texten identifiera några tydliga anledningar till detta, och någon mer otydlig sådan.

2.1. Tydligt: De kände inte till 1) Anden eller 2) Andens dop som företeelse eller 3) att Anden blivit utgjuten just i den här tiden

2.2. Tydligt: De var inte döpta till Kristus trots att omvändelsen fanns där genom Johannesdopet, "omvändelsens dop till syndernas förlåtelse"

2.3. Kanske: De förstod inte att de skulle tro på Jesus, trots sin omvändelse och trots att de kallas lärjungar. Detta stöds av att Paulus påpekar vad Johannes förkunnelse syftade till, nämligen tro på Jesus, men motsägs väl delvis av att det står att de kommit till tro. Tro på vad? Men i den engelska Bibeln (KJV) ställs frågan delvis annorlunda när det gäller dopet: *Till vad blev ni döpta? Till Johannes dop.* Som jude döptes man *till sin lärare* när man valde att följa en rabbin och det är möjligt att dessa män i första hand betraktade Johannes Döparen som sin andliga lärare, och då hade de ännu inte blivit omvända till Kristus.

3. **Lösningen på frånvaron av Andens närvaro i människans liv.** Paulus släppte inte taget om de tolv männen förrän han fått vara med och hjälpa dem fram till en lösning på problemet.
 - 3.1. När de fick höra det...-de saknade kunskap om Anden, och Paulus ville aldrig att de kristna skulle vara okunniga i fråga om de andliga tingerna utan veta hur det förhöll sig (1 Kor 12:1-3). Därför undervisade han dem, så att de fick höra om Jesus, om tron på Jesus, om dopet i Jesu namn till Kristus, och sedan också Andens dop
 - 3.2. De döptes i Herren Jesu namn. Dopet är i Nya testamentet tillsammans med omvändelsen (och tron) nödvändigt för att förbereda människans hjärta för att ta emot den helige Ande (Apg 2:38, se undantaget i Apg 10:47)
 - 3.3. Paulus lade händerna på dem (ibland nödvändigt: Apg 8, dop och handpåläggning Hebr 6:2)
 - 3.4. Tydliga tecknet på Andens närvaro: de talade med tungor och profeterade (liksom i Apg 2, 10). Vi vet inte om detta var övergående tecken på Andens närvaro i människans liv, men med tanke på att syftet med Andens dop är att göra Herrens folk till profeter (Apg 2:17-18) så är det knappast troligt
4. **Den besvärande frågan till oss: tog vi emot den helige Ande när vi kom till tro?** Den här texten väcker många frågor, varav några är följande.
 - 4.1. Förstår vi nödvändigheten i att äga Andens dop i våra liv?
 - 4.2. Kan vi med full visshet vittna om att vi mottagit Andens dop eller är vi osäkra på det?
 - 4.3. Förstår vi hur avgörande den erfarenheten är i vårt kristna liv?
 - 4.4. Är vi redo att stanna här i bön tills vi fått mottaga den helige Ande i våra liv?
 - 4.5. Om Jesus sa till sina lärjungar att stanna i Jerusalem tills de fått Andens dop trots att de fått uppdraget att gå ut över hela världen för att förkunna evangelium, och om Paulus inte släppte taget om de tolv männen i Efesus förrän han hjälpt dem att "komma igenom" till en biblisk erfarenhet av Anden, vilka är då vi att vi tror oss kunna klara oss utan det?
 - 4.6. Tog vi emot den helige Ande när vi kom till tro?