

22 maj 2016

# Lydnad Är Bättre Än Offer

## *Ohörsamhet leder till stor förödelse*

Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

*Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar.*

(1 Samuelsboken 15:22)

### Bibeltexter

*Då sade Samuel: "Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avgudereri. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung." (1 Sam 15:22-23)*

*Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. (Matt 7:21)*

*Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: "Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." "Förgäves dyrkar de mig, eftersom de lärar de förkunnar är människobud." Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar." (Mark 7:6-8)*

*Varför kallar ni mig 'Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset. (Luk 6:46-49)*

*Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmet genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. (Jak 1:21-25)*

*Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. (Upp 2:5)*

## Inledning

Jag känner att jag idag kommer med en allvarlig varning till oss alla, med ett tidlöst budskap som alltid är aktuellt, men som kanske känns extra aktuellt i vår tid där yta, form och paketering ofta betyder mycket mer än innehållet.

Huvudtanken jag vill förmedla idag och som jag hoppas skall framgå ur de många olika bibeltexterna jag läst är följande: *äktheten i vår tro på Gud beror inte på läpparnas höga beaktelse av Guds storhet utan på vår vilja att lyda Guds Ord.* Min rubrik idag är *Lydnad är bättre än offer -- ohörsamhet leder till stor förödelse.*

Inledningsvis: vad var egentligen problemet i Edens lustgård? Inte att Adam och Eva på något sätt förnekade Guds existens, eller förminskade hans gudomlighet utan det var deras ovilja att lyda vad Gud hade sagt som kastade hela universum ner i den stora katastrofen som Jesus sedan kom för att övervinna genom sitt offer på Golgata. Och genom hela Bibeln ser vi att detta är problemet: Gud kommer ständigt till sitt folk och säger: *hör HERRENS ord!* Och för en hebreer var att höra inte bara att lyssna utan också att följa, göra och lyda. Men de ville för det mesta bara lyssna, men inte höra och göra.

Därför blir jag mycket bekymrad när jag hör sägas att det budskap som går ut från en del populära och moderna storstadsförsamlingar är att *för oss är det inte så viktigt exakt vad Bibeln säger utan här älskar vi Jesus istället.* Detta är en självmotsägelse, för den som älskar Jesus älskar också allt han har sagt! Och inte bara det: detta sätt att resonera är en form av religion som Bibeln varnat för i tusentals år, en religion där vi ärar Gud med våra läppar men har våra hjärtan långt ifrån honom därför att vi inte vill lyda hans Ord.

Betyder det att frälsningen beror på gärningar, att vi måste lyda Gud för att bli frälsta? Nej! Frälsningen beror aldrig på egna gärningar utan på Guds nåd, men det yttre beviset på att vår frälsning är äkta är att vi växer i lydnad för Guds ord och att vi blir bedrövade när vi inser att vi misslyckats med att lyda Gud. Detta var den stora skillnaden mellan kung Saul, som vi läste om ovan, och kung David som kom efter Saul. När Saul överbevisas om att han varit olydig skyller han ifrån sig och verkar mer bekymrad över vad folk ska tycka om honom ifall Samuel inte vill tillbe tillsammans med honom än vad Gud tycker, men när David under sitt liv konfronteras med sin olydnad (t.ex. i fråga om Bat-Seba) blir han förkrossad, bekänner omedelbart sin synd och vänder om. David, som skrev många fantastiska lovsånger där han ärade Gud med sina läppar, insåg till skillnad från Saul att läpparnas lovsång inte betyder någonting alls om den inte kommer från ett omvänt hjärta som är villigt att följa Guds väg och lyda honom: *Jag vill lära överträdarna dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig...offer som Gud vill ha är en förkrossad ande* (Psaltaren 51:15, 19).

Så även om vi fyllde Globen eller någon annan stadion med människor som sjöng lovsång och prisade Gud i timme efter timme, så skulle det inte ha någon som helst betydelse om inte dessa människor när de gick därifrån hade som högsta önskan i sina liv att följa Jesus och lyda Jesus i allt han säger. Lovsång och tillbedjan är en njutning för Gud när det kommer från omvända och förkrossade hjärtan som vill böja sig under Ordet, men det är en styggelse när det kommer från hycklande hjärtan som bär fromheten som en mask men förnekar dess kraft. Har vi läst i 3 Moseboken 10 om Nadab och Abihu, Arons söner, prästerna, som *bar fram främmande eld inför HERREN ansikte, något som han inte befallt dem*, vilket kostade dem båda livet? Vad var problemet? De ville tillbe Gud men ville inte göra det på det sätt som han hade befallt. För dem var offret viktigare än lydnad, men för Gud är lydnad alltid viktigare än offer.

Låt oss titta lite kort på de bibeltexter vi läst och försöka se några små saker i dem.

## Predikan

- 1. Lydnad är bättre än offer.** *Då sade Samuel: "Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung." (1 Sam 15:22-23)* Bakgrundshistorien är här att Saul fått uppdraget ifrån Gud att gå och bestraffa ett grannfolk, Amalek, för deras synder och faktiskt utplåna dem tillsammans med alla deras ägodelar och boskap. Syndens lön är döden oavsett vad vi kan tycka om det. Men när Saul skall utföra sitt uppdrag lyder han inte Gud utan tar undan det bästa av boskapen med det uttalade syftet att använda det för att offra åt HERREN Gud i Gilgal. När Samuel påpekar att Saul varit olydig och Saul försöker försvara sig säger Samuel de ord vi precis läst. Och poängen är just den vi hela tiden framhållit: Gud värdesätter vår lydnad mer än vårt offrande, han se hellre någon som böjer sitt hjärta under honom och inte bara säger sig göra det. Lydnad och hörsamhet står alltid över offer och lovsång. Motiveringen till att olydnad är så farligt kommer i de skarpa orden att det är att likställa med häxeri och avgudadyrkan. Och konsekvensen blir att Saul förlorar sin särställning som utvald av Gud, och med tiden förlorar han också kungamakten.
- 2. Munnens bekännelse räcker inte.** *Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.* (Matt 7:21) Vad Jesus vill visa med det här mycket kraftiga uttalandet är att det är en himmelsvid skillnad mellan att kalla Jesus för Herre och att verkligen ha Jesus som Herre i sitt liv. Den som *gör min himmelske Faders vilja* är rätt ute.
- 3. Hjärtan långt från Gud.** *Han svarade dem: "Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet: "Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig." "Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud." Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar." (Mark 7:6-8)* Samma problem här. Vems ord är det vi följer? Guds Ord eller människors? Det är vad som avgör ifall vårt hjärta tillhör Herren eller inte. Att ära Gud med sina läppar räcker inte...

4. **Bygg inte hus på en sandstrand.** *Varför kallar ni mig 'Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset. (Luk 6:46-49)* Egentligen finns ingen bättre illustration till vad det här handlar om än just den här texten. Jesus börjar med frågan varför vi kallar honom Herre när vi ändå inte verkar ha något intresse av att lyda hans ord. Sedan illustrerar han skillnaden mellan lydningen och olydningen genom de två husbyggarna: den som är lydig går det väl för trots vattenmassornas försök att välta alltsammans, men den som är olydig råkar ut för stor förödelse. Lägg också märke till en detalj: i nästan alla andra texter är det Kristus som är klippan, men i den här liknelsen är det att man *kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem* som liknas vid *en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan*. Det är själva lydningen till Kristus som avgör saken här.
5. **Friheten och glädjen ligger i lydningen.** *Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmet genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. (Jak 1:21-25)* Den direkta invändning som alltid kommer vid den här typen av förkunnelse är ”gärningslära” eller ”lagiskhet” eller ”slaveri”. Guds Ord säger dock att situationen är totalt motsatt, för när vi blir ordets görare och inte bara dess hörare sägs här att vi då blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir saliga i vår gärning. Friheten och glädjen i kristendomen ligger i omvändelsen och den lydning som följer på omvändelsen!
6. **Utkorelsen beror på kärlekens gärningar.** *Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. (Upp 2:5)* Församlingen är det redskap i världen som Gud vill använda för att sprida sitt ljus, det är därför som bilden

av ljusstaken används här. Men om församlingen slutar att sprida sitt ljus, upphör den att vara Gud redskap om Gud ställer undan ljusstaken. Ljuset består just i att församlingen lever i omvändelse och kärlekens gärningar, vilket är att församlingen handlar utifrån sin kärlek till Gud. Den tar sig uttryck i lydnad: *om ni älskar mig, kommer ni att följa mina bud*, sa Jesus.

## Avslutning

Så när vi nu tillber Gud tillsammans, gör det med den inställningen att du när du går härifrån också skall följa och lyda Jesus. Inte bara ära honom med dina läppar, men framför allt med ditt liv.