

## Undervisning

I detta nummer av Nyhetsbrevet har vi en gästskribent, Daniel Ernvik, som arbetar i Ebeneser – Söråkers Baptistförsamling utanför Timrå i Västernorrland, och som har varit min personlige vän under snart tio år.

Daniel har precis skrivit färdigt en bok om försoningen, 'Den brustna förlåten', och första kapitlet har vi fått exklusiv tillåtelse att publicera gratis här i Nyhetsbrevet.

I slutet av undervisningsdelen finns mer information om Daniel och hur man kan



beställa boken, som just nu ligger för tryckning.

### Inledning

Korset har blivit den kristna församlingens tydligaste och mest kända symbol. Värde ligger inte i att någon varumärkesstrateg har funnit ett

framgångsrecept, utan i det att korset symboliserar det som är den kristna trons hjärta. När Jesus dog på Golgata kors rämnade förlåten i templet, och vägen till det allra heligaste blev öppnad för alla människor. Guds plan för vår frälsning hade fullkomnats, och vår framtid avgörs om vi säger ja eller nej till Guds inbjudan.

### Utsedd av Gud

Låt oss börja vår resa vid det kors som är centrum för den kristna tron. Du är säkert förtrogen med vägen dit. Jesus föddes i ett stall i Betlehem. Under tre år gick han runt och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld (Apg 10:38). Han predikade att tiden var fullbordad och att Guds rike hade kommit med honom, med uppmaningen till människorna att de skulle omvända sig och tro på honom (Mark 1:15).

Av evangelierna förstår vi att de judiska ledarna fruktade honom, och därför även såg till att han blev fängslad. Men det vore fel att bara anklaga dem för Jesu korsfästelse. Judarna, romarna och alla vi andra är skyldiga till att Jesus dömdes och dödades. Officerens ord vid korset, den mannen var verkligen Guds Son, ger budskapet ytterligare en dimension, och det är mot bakgrund av allt detta som förlåten i templet rämnar uppifrån och ända ner.

### Jesus är vår överstepräst

En text som ofta framhålls som ett exempel på god pedagogik, är Jesu Bergspredikan (Matt 5-7). Där målar Jesus upp basen för den tjänst han just gått in i, och hans undervisning avslutas med liknelsen om de båda husbyggarna. Med det bildspråket förtydligar Jesus vikten av att leva sitt liv på rätt grundval.

Utifrån det vill jag framhålla att det ifråga om Jesu kallelse och tjänst finns en mycket stabil grund. Den vilar på ett fundament som står emot varje prövning, eftersom det är Skaparen som själv har lagt grunden. Jesu liv har uteslutande med vår frälsning att göra, och för att hitta dörren in till denna sanning tar de första kapitlen upp talet om att Jesus är vår överstepräst. Basen för den tanken finner vi i Hebréerbrevet.

*En överstepräst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för våra synder. /.../ Kristus tog sig inte värdigheten som överstepräst, utan fick den av honom som sade: Du är min Son, jag har idag fött dig. (Hebr 5:1, 5)*

För att förstå bildspråket i Hebréerbrevet underlättar det om man har viss kännedom om det Gamla Testamentets texter och tankar. Där spelar templet, och dess förlaga tabernaklet, en mycket viktig roll. Det ger det judiska folket dess identitet, och det är platsen för Guds direkta närvaro bland sitt folk. Även om ambitionen bör vara att förstå texterna så bokstavigt som möjligt, är det viktigt att samtidigt förstå att det finns en dualism såväl som något man skulle kunna kalla för partiella

uppfyllelser i många av de händelser vi läser om i Gamla Testamentet.

Det är viktigt att förstå att det finns en historisk verklighet bakom berättelserna. Det är inte fråga om sagor eller myter. Men samtidigt som det är en historisk verklighet, finns det samtidigt en andlig dimension som inte får förbises. Texterna verkar på olika nivåer. Det är en tanke vi ser i Jesu samtal med Nikodemus. Att födas på nytt handlar också om att födas från ovan — något Jesus förtydligar med orden om det jordiska och himmelska (Joh 3:12).

Utöver denna dualism, kan man även se att texterna i många fall beskriver något som skulle kunna kallas för att de genomgår en process. Det finns partiella uppfyllelser. Vi förstår att de uppfylls steg för steg, för att sedan få sin fullkomning i Jesus. Paulus säger till exempel att "Kristus är lagens slut" (Rom 10:4). Ordet för slut betyder bokstavligt att något är fört till sin fullkomning. Petrus använder samma ord när han talar om att "...ni nu är på väg att vinna målet för er tro" (1 Petr 1:9). Målet (grek. telos) är slutet på en process. Utifrån den tanken är det viktigt att vi förstår att Guds frälsningsplan växer fram ända till Jesu ord på korset, då han säger att det är fullbordat (Joh 19:30).

Återgår vi till tanken om att Jesus är vår överstepräst, behöver vi förstå hur starkt förknippad Jesus är med templet. Framför allt är det offertjänssten och försoningsdagen som är dess fokus. I Gamla Testamentet pekar det fram mot något som ska komma, och sätter vi in det i sitt sammanhang så talar bland annat Hebréerbrevet om templet som en skuggbild av den himmelska helgedomen (Hebr 8:5). Det är således tydligt att Gud först gav människan tabernaklet, och sedan templet, för att tala om något som skulle komma senare. Tanken bakom den partiella uppfyllelsen finns i det att Jesus för denna tanke ytterligare ett steg, innan människan en dag ska få gå in i den himmelska fullheten, då Guds närvaro fullt ut blir tillgänglig för oss.

### Subjektivismen är ett problem

Det finns en bärande tanke bakom talet att Jesus är vår överstepräst. Det finns en avgörande skillnad mellan Jesus och de som tjänat i funktionen före honom. De hade gjort det i egenskap av rätt släktskap. Jesus blev till skillnad mot dem inte utsedd genom härstamning i den meningen, och han tog sig

inte heller den positionen själv. Det var något han fick av Gud.

*Han har inte blivit präst genom en lag som föreskriver jordisk härstamning, utan i kraft av ett oförstörbart liv. (Hebr 7:16)*

I berättelsen om Rut finns det en intressant passage när den judiska kvinnan Noomi förlorade båda sina söner innan de hann få barn. Det ledde till att hennes släktnamn riskerade att dö ut. Därför fanns det en återlösare enligt judisk lag. Den förste återlösaren tvingades dock avstå rätten på grund av att han inte kunde fullgöra uppdraget att ge liv (Rut 4:5-6).

Den judiska lagen om återlösare var given just för att ge liv (5 Mos 25:5-6), och i den meningen var den förste återlösaren bristfällig. Han kunde inte föra lagen till sin fullkomning. Släktens överlevnad var hotad genom att Rut då skulle förbli barnlös och Noomis släkt upphöra. I andlig mening är denne återlösare en bild för lagen, som är oförmögen att ge liv. Boas som blev den återlösare som sedan kunde ge Rut en avkomma, är i berättelsen bilden för Kristus. Överför vi detta till talet om att Jesus är överstepräst, förstår vi att han inte är det genom den jordiska lagen. Det är i kraft av ett oförstörbart liv som han blivit överstepräst.

*Detta skedde inte utan ed. De andra blev präster utan ed, men Jesus har blivit det genom en ed av den som sade till honom: Herren har svurit och skall inte ångra sig: Du är präst för evigt. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. (Hebr 7:20-22)*

Betoningen i detta första kapitel, och i förlängningen hela den här boken, är att det Jesus står för, och vad han representerar, är något som är mycket större än det jordiska. Han är större än varje mänsklig tanke.

En av de största utmaningar församlingen står inför på 2000-talet, är det som vi kallar för *subjektivism*. Det handlar om att man ensidigt ställer människan i centrum på ett felaktigt sätt. Därför blir det också som ett slags yttersta uttryck för syndafallets konsekvens: Människans proklamation av att inte längre behöva Gud.

Sätter vi det här i ett idéhistoriskt perspektiv, är hela tanken kopplad till upplysningstiden. Där bröt sig vetenskapen loss från kyrkans inflytande, och människans förnuft kom att ställas fram som den rätta vägen. En viktig

tanke inom det man kan kalla upplysnings-tidens filosofi, är att man vände sig mot auktoritetstron och flyttade centrum till det mänskliga förståndet. Det är en tanke som är djupt rotad idag, och som inte minst skapar problem om man vill tala om att Bibeln är en objektiv auktoritet, vilket ofta är fallet i dagens teologiska samtal. Man värjer sig mot att Bibeln är något utanför jaget som är givet att påverka och vägleda oss, istället för att det är jag som ska påverka den som ofta blir fallet istället.

Detta har i många fall gjort att vi säger oss veta så mycket genom den teologiska forskningen idag, att vi börjat ta bort saker i Bibeln som är obekväma på olika sätt. Eller tankar och budskap som helt enkelt inte passar in i våra föreställningar om hur det ska vara. Det kan gälla allt från skapelse eller utvecklingsteorier till synen på skilsmässor och samkönade relationer. Men framför allt har det blivit tydligt att det skett en förändring i synen på vem Jesus är, och vad försoningen ytterst handlar om.

## Utsedd av Gud

I den verkligheten är det viktigt att förstå att den grund som hela vår teologi och uppfattning om Jesus behöver stå på, är något som är mycket större än våra mänskliga tankar och uppfattningar. Paulus säger att "Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor" (1 Kor 1:25). Vi kan, och bör, givetvis ha uppfattningar om vem Jesus är. Men det blir ett problem om vi försöker paketera det i en liten ask med tron att vi fångat hela sanningen.

En viktig del bakom tanken i Hebréerbrevets ord att det inte är genom någon jordisk härstamning Jesus blivit insatt i sin tjänst, utan i kraft av ett oförstörbart liv, ligger i att det här är något större än en mänsklig tanke. Frågan om att Jesus är vår överstepräst är ett beslut som är fattat av Skaparen själv. Det är han som har insatt Jesus i tjänst.

Det betyder att Jesus inte heller tog tjänsten själv. Han arbetade sig inte till den heller. Framför allt förtjänade han den inte utifrån ett mänskligt tänkesätt. Jesus kom därför att Gud Fader hade bestämt det redan innan skapelsens morgon. Paulus framhåller inte minst det på ett tydligt sätt i Kol 1:15-20. Där läser vi bland annat hur Jesus är förstfödd före allt skapat, att han är den förstfödde från de

döda, och att Gud försonat allt med sig genom Jesu blod på korset.

I ljuset av det är det därför nödvändigt att vi är ödmjuka inför frågan om vem Jesus är och vad hans tjänst handlar om. Vi har all rätt att söka svar på dessa frågor genom bibelstudier och bön i den helige Ande. Då kommer vi också se att Jesus inte är någon mänsklig tanke eller, som en del försöker se det, halmgubbe som vi ska försöka argumentera bort genom att först leta brister i bibeltexterna. Visst finns det mycket i Bibeln som kan vara svårt att förstå. Men det får aldrig bli ett argument för att bortförklara sanningen, eftersom Gud till syvende och sist ändå alltid är oändligt mycket större än våra tankar och intellektuella anspråk.

Så vad vi bär med oss in i nästa kapitel är att grunden som allt vilar på, är ett beslut som Gud Fader själv har fattat. Talet om Jesus är inte någon mänsklig tanke eller filosofi. Det är inte någon subjektiv idé som vi kan använda för att avfärda den objektiva auktoritet som Bibel faktiskt är. För det är just det som det handlar om — att ödmjuka sig inför den verklighet som säger att Jesus är en evig sanning och något utanför vårt jag, som har kommit för att visa oss vägen till gemenskap med den Gud som älskar oss långt mer än vi kan förstå.

## Om författaren

*Daniel Ernvik är utbildad vid Teologiska Högskolan i Stockholm, och har arbetat som pastor inom Svenska Missionsförbundet och Pingströrelsen i 20 år.*

*Från 2014 arbetar Daniel som pastor i Ebeneser Söråker parallellt med en tjänst som fängelsepastor.*



*Beställning: [www.ernvikmedia.wordpress.com](http://www.ernvikmedia.wordpress.com)*

# Framöver

---

## Församlingsmöte 6 december

På församlingsmötet 6 december efter gudstjänsten kommer vi framför allt att lyfta fram medarbetarfrågan, särskilt med anledning av det besök vi nyligen haft av Oskar Tryggveson från Örkelljunga som f n arbetar för Ny Generation.

## Israel i Fokus

Söndagen 6 december kl 18:00 visar Robert Granat bilder och video från sin resa till Israel i oktober.

Det blir också tid för samtal kring situationen i Israel och vad vi som Guds församling kan göra för det judiska folket.

## Julavslutningar m.m.

Söndagskolan Äventyret har sin julavslutning i samband med gudstjänsten 13 december, och Ignite har sin julavslutning 18 december.

LP-kontakten har också julfest i år kl 11-14 den 18 december i församlingsvåningen och stänger sedan för juluppehåll fram till 8 januari.

## Årets utdelning av julkassar

Lördagen 19 december sker vår årliga utdelning av julkassarna till behövande i vår kommun i samarbete med socialtjänsten och Hemköp.

Nytt för i år är också att vi på 1:a advent har öppet i kyrkan på eftermiddagen så att folk kan lämna in julkappar som vi sedan distribuerar tillsammans med julkassarna.

## Höjdpunkter i början av 2016

Årshögtiden 2016 infaller som vanligt på trettondagen, 24 januari på kvällen är det väckelsemöte med LP-vännerna från Örebro län, och 31 januari har vi missionsgudstjänst med besök av Markus Svedman.

## Kursen "De goda nyheterna" en gång till

Församlingen erbjöds den evangeliserande kursen "De goda nyheterna" under hösten. Vi

planerar för att köra kursen en gång till med start i början av nästa år, men bara ifall det verkligen finns ett intresse.

Anmäl dig till [info@pingstlindesberg.se](mailto:info@pingstlindesberg.se) och förbered dig för att ta med en ofrälst vän redan nu, t.ex. genom att själv läsa boken "Vad är evangeliet?" – du får den gratis om du kontaktar expeditionen.

Mer information finns på vår hemsida.

## Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i början av februari. Vill du bidra med något eller sprida någon viktig information? Kontakta expeditionen.

# Församlingsnytt

---

## Medlemsfrågor

Sedan 1 oktober har följande matrikelförändringar skett:

- Hemgångna: 1
- Inflyttade: 1
- Utflyttade: 1

Församlingen hade 30 november 182 medlemmar.

## Ekonomi

För årets elva gångna månader har utfallet varit som följer:

- Offrade medel: 842 579 kr
- Snitt offrade medel: 76 598kr/mån
- Resultat: - 13 851 kr

Offrandet har under året var synnerligen gott, men med en viss nedgång under november månad, då vi också hade mycket större utgifter än normalt, bl a en extra satsning på Väst-sahara där vi gick i spetsen för en insamling till återuppbyggnaden efter regnkatastrofen. Men i stort sett har vi följt vår budget, vilket visar sig i det ganska blygsamma minusresultatet för hela perioden januari-november.

Detaljer kring ekonomin för hela 2015 kommer att redogöras för vid årsmötet 6 januari.

# Kontakta oss

## Hemsida:

[www.pingstlindesberg.se](http://www.pingstlindesberg.se)

## E-post:

[info@pingstlindesberg.se](mailto:info@pingstlindesberg.se)

## Adress

Pingstkyrkan  
Koppgatan 6  
71130 Lindesberg

## Telefon:

0581-61 14 71

## Pastorer

**Föreståndare** Robert Granat: 072 - 572 90 64,  
[robert.granat@pingstlindesberg.se](mailto:robert.granat@pingstlindesberg.se)

**Ungdomsledare** Vakant

## Ge en gåva

**Bankgiro:** 5523-5006

**Swish:** 123 187 0229

# Almanackan

Dag	Datum	Tid	Händelse
V 49			
Tis	1 dec	10:00	Förmiddagsbön
		18:30	Äldste- och styrelsemöte
Tors	3 dec	20:00	Bönekväll
Fre	4 dec	9:00	LP-kontakten
		19:00	Sen kväll med Gud
Lör	5 dec	18:00	Bergslagsbön
Sön	6 dec	11:00	Gudstjänst med nattvard. Predikan: Gunnar Lindgren, Mötesledning: Anna Charlier, Lovsång: Sven Öberg.
		18:00	Israel i Fokus
V 50			
Tis	8 dec	10:00	Förmiddagsbön
Tors	10 dec	14:00	Sångandakt på Tallåsen
		20:00	Bönekväll
Fre	11 dec	9:00	LP-kontakten
		19:00	Ignite – besök i Ärla, avfärd från kyrkan 17:30.

Dag	Datum	Tid	Händelse
Sön	13 dec	11:00	Gudstjänst med Äventyrets julavslutning
		18:00	Bibelstudium. "Vad är evangeliet?", del 8.
V 51			
Tis	15 dec	10:00	Förmiddagsbön
Tors	17 dec	20:00	Bönekväll
Fre	18 dec	11:00	LP-kontaktens julfest
		19:30	Ignites julavslutning
Lör	19 dec		Utdelning av julkassarna, se separat anslag
Sön	20	11:00	Gudstjänst. Predikan: Robert Granat, Mötesledning: Gunnar Lindgren, Lovsång: Simon Ökvist
V 52			
Fre	25 dec	10:00	Julotta i Kristinakyrkan. David och Bengt Fiske dialogpredikar.
Lör	26 dec	11:00	Annandagsgudstjänst. Göran och Roswitha Andersson, Sven Öberg, m.fl.
V 53			
Tors	31 dec	18:00	Nyårsbön i Kristinakyrkan
Sön	3 jan	11:00	Gudstjänst. Robert Granat, Eva Stenvall Granat, m.fl.
V 1			
Ons	6 jan	11:00	Årshögtid med nattvard. Predikan: Robert Granat, Lovsång: Eva Stenvall Granat, Mötesledning: Gunnar Lindgren.
Tors	7 jan	20:00	Bönekväll
Fre	8 jan	09:00	LP-kontakten
Sön	10 jan	11:00	Gudstjänst. Predikan: Gunnar Lindgren, Mötesledning: Robert Granat, Lovsång: Simon Ökvist
V 2			
Tis	12 jan	10:00	Förmiddagsbön
Tors	14 jan	14:00	Sångandakt på Tallåsen
		20:00	Bönekväll
Fre	15 jan	9:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Sön	17 jan	11:00	Gudstjänst. Predikan: Robert Granat, Mötesledning: Anna Charlier, Lovsång: Eva Stenvall Granat

Dag	Datum	Tid	Händelse
<b>V 3</b>			
Tis	19 jan	10:00	Förmiddagsbön
		18:30	Äldste- och styrelsemöte
Ons	20 jan	18:30	Missionsråd
Tors	21 jan	20:00	Bönekväll
Fre	22 jan	9:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Sön	24 jan	11:00	Gudstjänst med predikstolsbyte. Predikan: David Fiske, Mötesledning: Eva-Stina Peterson, Lovsång: Sven Öberg
		18:00	Väckelsemöte med LP-vännerna från Örebro län
<b>V 4</b>			
Tis	26 jan	10:00	Förmiddagsbön
Ons	27 jan	18:30	Mötesledarträff
Tors	28 jan	20:00	Bönekväll
Fre	29 jan	9:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Sön	31 jan	11:00	Missionsgudstjänst. Predikan: Markus Svedman, Mötesledning: Missionsrådet, Lovsång: Simon Ökvist
<b>V 5</b>			
Tis	2 feb	10:00	Förmiddagsbön
Tors	4 feb	20:00	Bönekväll
Fre	5 feb	9:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Sön	7 feb	11:00	Gudstjänst med nattvard. Predikan: Roswitha Andersson, Mötesledning: Robert Granat, Lovsång: Eva Stenvall Granat

## Pastorernas ledigheter under perioden

Robert Granat: måndag varje vecka, ledig vecka 23-30 december 2015.

*Med reservation för tryckfel och misstag. Håll dig underrättad genom att besöka hemsidan regelbundet!*