

9 augusti 2015

# Början På Evangeliet Om Jesus Kristus

## *Kristendomens A-B-C enligt Markus*

Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

*Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son (Markus 1:1)*

### Bibeltext

*"Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja: "Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall bereda vägen för dig". "En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!" Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande."*

*Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje."*

*Genast förde Anden honom ut i öknen, och han vistades i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.*

*Sedan Johannes hade blivit fångslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" När han gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem, och de lämnade sin far Sebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus.*

*De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skrifflärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige." Men Jesus sade strängt till anden: "Tig och*

*far ut ur honom!" Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom." Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.*

*Så snart de kommit ut ur synagogan, gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade dem. På kvällen, när solen hade gått ner, förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var. Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter, och när de fann Jesus sade de till honom: "Alla söker efter dig." Han sade: "Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut." Och han kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna."*

(Markusevangeliet 1:1-39 SFB98)

## Inledning

Den här predikan är i viss mån en uppföljning av predikan jag höll 7 juni, men med en annan vinkling. Jag har kallat den *Början på evangeliet om Jesus Kristus -- Kristendomens A-B-C- enligt Markus*. Känslan jag får när jag läser inledningen av Markusevangeliet är att Markus är oerhört mån om att direkt försöka förmedla det viktigaste som vi behöver höra för att kunna bli frälsta omedelbart efter att ha läst bara 39 verser, knappt första kapitlet, av hans bok. Jag vill därför försöka sammanfatta vad det är Markus vill säga dig och mig i början av sitt evangelium, sitt glada budskap, de goda nyheterna.

## Predikan

1. **Guds Son.** Markus evangelium börjar med att introducera en person som sedan är i centrum för hela evangeliet: Jesus Kristus, Guds Son. Vad säger du Markus om Jesus Kristus?
  - 1.1. Jesus *Kristus*, dvs Jesus är Messias, judarnas utlovade kung och frälsare (1:1). Jesus upprepar dessa anspråk när han säger att "Guds rike är nu här" (1:15). Det skall inte komma någon annan, Guds uppenbarelse om sig själv när nu sin fullbordan i och med att löften om Messias infrias. Hebreerbrevets inledning säger: "Nu har han talat till oss genom sin Son" (Hebr 1:2)
  - 1.2. Jesus Kristus, *Guds Son*. Jesus var inte enbart en människa utan Gud Sonen i mänsklig gestalt (1:1) Han var jämställd Gud med avstod från allt när han blev människa (Fil 2:6-7).

- 1.3. Jesus från *Nasaret* i Galileen. Som människa var Jesus från *Nasaret* i Galileen (1:9). Han hade en jordisk mor och en jordisk fosterfar, föddes som alla andra småpojkar, lärde sig ett yrke, fostrades i den judiska tron. Han var en människa precis som du och jag, men mycket mer än bara en människa.
  - 1.4. Sonen är *Herren*, den som vägarna skall banas för (1:3, Fil 2:11). Här upprepas tanken på Sonens gudomlighet, att den Herre som uppenbarade sig för Mose i brinnande busken nu skall visa sig igen. Men inte bara detta: När människor lever utan Gud blir allt "snett, krokigt, vint och böjt", men för Gud är allting "rakt" och alla vinklar är "räta". När Johannes predikar ville han förbereda människorna för Messias första ankomst, och idag vill Gud genom Ordets förkunnelse förbereda människor för Sonens andra ankomst, då han skall komma med himlens moln och de döda skall uppstå.
  - 1.5. Faderns sanktion: Du är min Son, den *Älskade* (1:11). Jesus är det eviga föremålet för Faderns kärlek, och inom treenigheten finns en perfekt harmoni. Hela Bibeln och frälsningshistoria är en historia om kärleken mellan Fadern och Sonen. Fadern gör allt för Sonen, genom Sonen och till Sonen. Hur mycket större framstår inte offret på Golgata då när Fadern måste utgjuta sin vrede över mäsklighetens synder över den *Älskade*?
  - 1.6. Han är den som döper i den Helige Ande (1:8). Johannes döpte med vatten, och det gör vi också i församlingen. (Vi återkommer till dopet nedan). Men det finns något ännu större, nämligen att få döpt i den helige Ande. Detta är något som Jesus gör hos dig och mig, och det bekräftar ännu mer hans gudomlighet, eftersom detta är något som bara Gud kan göra. Vi kan bara be om den helige Ande för varandra, men Jesus ger den helige Ande.
  - 1.7. Jesus kallas Guds Helige (1:2)
2. **Sonens uppdrag.** Markus presenterar också det uppdrag Jesus har i frälsningshistorien mycket tydligt
    - 2.1. Jesus kallar människor till omvändelse och tro på evangelium (1:15).
      - 2.1.1. Omvändelse i det här sammanhanget handlar om att göra sinnesändring, ompröva, tänka annorlunda.
      - 2.1.2. Tro handlar dels om att hålla något för sant, men framför allt att lita på något. En utsliten bild är livbojen som den skeppsbrutne tar tag i, eller hur en byggarbetare som hållit på att trilla ner från en skyskrapa i sin desperation klamrar sig fast vid en järnpelare med sådan kraft att man nästan behövt bryta av dennes armar för att få ner denne.
    - 2.2. Jesus döper i den Helige Ande (1:8), se ovan.
    - 2.3. Jesus undervisar om Gud med en unik auktoritet (1:23, 1:27). Med Jesus fullbordas Guds uppenbarelse om sig själv. Vill vi lära känna Gud, skall vi lära känna Jesus Kristus, för han har förklarat Fadern för oss (Joh 1:18).

- 2.4. Jesus besestrar de onda makterna (1:25, 1:39). Markus evangelium betonar väldigt starkt Jesu makt över det onda, och i inledningen här berättas om flera fall av befrielse av besatta människor. Den talar också om hans unika förmåga att stå emot Frestaren (1:12-13). Har vi problem med onda makter eller frestelser, eller känner någon som har det, skall vi gå till Jesus med problemen. Han kan och vill hjälpa!
- 2.5. Jesus har makt att bota de sjuka (1:31). Förutom att bära mänsklighetens synder på korset bär Jesus även våra sjukdomar, och han uppenbarade sin härlighet genom att bota de sjuka. Han kan göra det även idag. Är du sjuk, kom till Jesus så skall du få uppleva hjälp till hela din varelse.
- 2.6. Jesus kallar människor till att bli människofiskare (1:17). Detta med människofiskare är en bild för att du och jag, om vi svarar ja på Jesu kallelse, skall få vara med och sprida budskapet vidare till nya människor. Vi drabbas ofta av ångest inför en sådan tanke, för vi förstår inte hur det skall kunna ske. Men han säger ju: "Följ mig, så skall jag *göra* er till människofiskare". Uppdraget är först och främst: *följ mig*. Resten tar han hand om.
3. **Människornas respons på Jesu person och uppdrag.** Markus visar också hur vi skall gensvara på Jesus Kristus och hans uppdrag.
- 3.1. Omvända oss (1:4, 1:15). Börja tänka annorlunda, ompröva våra liv, ta en ny inriktning.
- 3.2. Bekänna våra synder inför Gud och varandra (1:5). Om problem skall röjas ur vägen måste de nämnas vid sitt rätta namn, och det är sanningen som gör oss fria. Skall du och jag få uppleva frihet från syndens makt, måste synderna bekännas. Ordet bekännelse betyder här ordagrant *att säga samma sak*.
- 3.3. Döpa oss i vatten (1:4). Detta har flerfaldig betydelse:
- 3.3.1. Är en del av omvändelsen (1:4). I dopet finns kraft till förvandling.
- 3.3.2. Ger syndernas förlåtelse (1:4). Vi begraver den gamla människan och uppstår till ett nytt liv.
- 3.3.3. Förbereder oss för att ta emot den Helige Ande, liksom Jesus (1:8, 1:10)
- 3.3.4. Förbereder oss för att klara om perioder av frestelser och vinna seger över djävulens (1:12)
- 3.3.5. Förbereder oss för tjänst i Guds rike (1:14). Lagg märke till att Jesus döper sig precis innan han både frestas och övervinner frestelsen och börjar tjäna Gud.
- 3.4. Lämna allt, följ Jesus och låta honom förvandla oss till människofiskare (1:17)
- 3.5. Föra människor som behöver hjälp till Jesus (1:30)
- 3.6. Gå med Jesus åt alla håll så att budskapet blir predikat för alla människor (1:38)

## Avslutning

Om du och jag vill kalla oss kristna, så är det detta som vi behöver ta ställning: vem Jesus Kristus, Guds Son är, vad är Hans uppdrag, och omvända oss, låta döpa oss, osv. Detta är kristendomens A-B-C. Har vi förstått det som nu har blivit sagt är vi helt utan ursäkt om vi avvisar det, för detta är Guds hjärta: *evangelium om Jesus Kristus, Guds Son*.

Vi ska nu ta en stund i bön, och jag bjuder in dig som vill komma till Jesus Kristus och ta emot honom i ditt liv att komma fram till första bänken så skall vi be tillsammans med dig.