

7 juni 2015

Jesus Har Makt Att Kalla, Befria Och Bota

Kraften i Jesu ord

Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Bibeltext

Sedan Johannes hade blivit fångslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade: "Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!" När han gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem, och de lämnade sin far Sebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus.

De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige." Men Jesus sade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" Den orene anden ryckte i mannen och skrek och för ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befäller han, och de lyder honom." Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.

Så snart de kommit ut ur synagogan, gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade dem. På kvällen, när solen hade gått ner, förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar, och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.

*Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där.
(Markusevangeliet 1:14-35 SFB98)*

Inledning

Jag vill idag tala om att Jesus från Nasaret har makt att kalla, befria och bota. Hans ord, det han säger, har den makten, och att tillgången till den kraften ligger i bönen.

Predikan

1. Jesus har makt att kalla människor till omvändelse, tro och efterföljelse
 - 1.1. Jesus kallar till omvändelse. Grundtextens ord är *metaneo* och det betyder *sinnesändring, ompröva, ångra, ändra tankesätt*.
 - 1.2. Jesus kallar till tro på evangelium. Evangelium är det glada budskapet, och Jesus kallar oss till att tro och förtrösta på det.
 - 1.3. Jesus kallar till efterföljelse. I grundtexten står det ordagrant: *Kom hit bakom mig!* Alltså: Jesus går först, och vi skall följa efter honom.
 - 1.4. Kraften i Jesu ord: "Följ mig!" övertygar människor att gensvara: *genast lämnade de näten och följde honom...de lämnade...och följde Jesus*. När tempelvakterna skulle gripa Jesus vid ett tillfälle, åtevände de med outrättat ärende och sa: *Aldrig har någon talat som den mannen*. När Jesus talar händer något, när Jesus talar in i en människas liv förändras allt, när Jesus kallar på människor sker något.
 - 1.5. Har du gensvarat på Jesu kallelse om omvändelse, tro och efterföljelse?
2. Jesus har makt att befria från ondskans makter genom sitt Ord
 - 2.1. Det unika med Jesus låg i hans sätt att undervisa: *när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade...folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet*. Det fanns något i Jesu sätt att tala som var unikt och övertygande. Han undervisade dem med auktoritet, med en bärkraft och självständighet som ingen annan hade. De skriftlärdade hade ingen annan auktoritet än den de fick genom att hänvisa till vad rabbinerna hade sagt, men Jesus bar den auktoriteten i sig själv. Grundtextens ord för auktoritet betyder just: *frihet att göra som man vill, makt att välja (själv)*. Han sa ofta: *ni har hört...men jag säger er*. Jesus har makt att undervisa i egen auktoritet.
 - 2.2. Och just på grund av sin undervisning och sitt sätt att undervisa med auktoritet, ledde detta till att Jesus konfronterade onda makter som ville fortsätta hålla människor fångna: *I deras synagoga fanns en man som hade en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige."* Hur stor betydelse har inte Guds Ord när det gäller att locka fram sådant som ligger fördolt i människors inre?
 - 2.3. Den onda makten försökte göra motstånd mot Jesu makt, men misslyckades. Jesus driver ut den orena anden med orden: *"Tig och far ut ur honom!"* Vi ser senare att Jesus befriar många besatta och förbjöd dem att tala. När Matteus berättar om denna händelse skriver han: *När det blev kväll, förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: "Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han."* (Matt 8:16-17) Vad var det som drev ut de onda makterna? Ett ord från Jesus: *Tig och far ut!* Min hälsning till oss alla idag är att Jesus har makt över alla orena andar och all ondska som vill

komma in i våra liv, och **genom ett ord från Jesus** kan vi få uppleva fullständig befrielse! Jesu ord har makt att driva undan allt det onda.

- 2.4. Jag hörde ett vittnesbörd av en man i New York, Danny Velasquez, som var en berömd frisör men började ta knark. Efter flera år hamnar han på gatan, och en massa röster börjar skrika i hans inre. Till slut hamnar han på sjukhuset för att dö, men i sin nöd ropar han på Jesus och ber om hjälp, och får uppleva en underbar befrielse. Han blev helt fri och löst, och nu har han fått flytta hem till Herren.
- 2.5. Har Jesus fått tala sitt befriande ord in i ditt liv? Har du andemakter i ditt liv som kommit in genom ockultism, spådom eller att du sökt efter Gud i osunda källor? Bara ett ord från Jesus, och mörkret viker undan från ditt liv.
3. Jesus har makt att bota från sjukdom
 - 3.1. Efter händelserna i synagogan går Jesus till Simon Petrus hus där hans svärmor ligger sjuk i feber, och det står att *de talade genast med Jesus om henne*. Då står det att *han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade dem*. Längre fram samma kväll står det att *man förde till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som leda av olika slags sjukdomar...*
 - 3.2. Jesus har makt att bota från sjukdom! I fallet med Simon svärmor står det att *han tog hennes hand och reste henne upp*. När Lukas berättar om samma händelse säger han att *Jesus lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den lämnade henne*. Makten i Jesu händer och i hans Ord räcker till för att bota de sjuka!
 - 3.3. En nyckel här är att det står att *de talade genast med Jesus om henne*. De gick till Jesus med sina behov och han svarade!
 - 3.4. Det är också viktigt att komma ihåg vad som hände med Petrus svärmor sedan hon blivit botad: *hon betjänade dem*. Det som blir botad, blir det för att kunna betjäna andra.
4. Hemligheten bakom det Jesus gjorde låg i hans böneliv, som gav tillgång till Guds väldiga kraft
 - 4.1. Jesus från Nasaret var Guds Son, han kallas "den Helige", han var Gud i mänsklig gestalt
 - 4.2. Han hade dock blivit människa och i det avstod han från allt och gjorde sig beroende av sin Fader i himlen (Filipperbrevet 2).
 - 4.3. Därför var han beroende av Fadern i allt han skulle göra i sin mänskliga kropp, och därför *gick han till en enslig plats och bad där*. Han visste att om han inte bad, skulle ingenting fungera: ingen skulle bli frälst, ingen skulle omvända sig, ingen skulle tro, ingen skulle följa honom, inga onda makter skulle drivas undan, och ingen sjuk skulle bli botad. *Därför bad han*.
 - 4.4. Vill vi se Jesus göra samma saker som Han gjorde i vår bibeltext? Då har vi samma väg att gå! Visserligen har Jesus nu fått tillbaka allt makt i himlen och på jorden, så han är inte längre beroende av Fadern på samma sätt som förut. Men *vi* är beroende

av Gud. Därför måste vi be! Jesus gav sina lärjungar ett underbart löfte alldeles i slutet av sin tid på jorden: *Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.* (Joh 14:12-14)

4.5. Flera av er har redan hört om en dröm jag hade en natt i början av vår tid här i Lindesberg. Jag skall bara kort påminna om den. Jag drömde att jag kom in i kyrkan och det var alldeles fullt med folk, och enda platsen jag kunde få sitta på var längst ner i hörnet. När jag satt mig där kommer en person fram till mig och fråga: "Vad är det här för möte?" Då svarar jag: "Det här är församlingens bönemöte." Jag har inte fått se den gå i uppfyllelse ännu. Men vill vi se Jesus göra sådant som vi har läst om idag i Guds Ord, då har vi bara en möjlighet: bönen. Det är inte genom nya fräscha ideer, inte genom moderna grepp, inte genom sång, inte genom relevans och anpassning, utan genom bön.

Avslutning

Till dig som inte är frälst vill jag säga: Jesus kallar dig till omvändelse, tro och efterföljelse! Till dig som brottas med onda makter och destruktivitet: Jesus har makt att befria dig! Till dig som lider av sjukdom: Jesu händer och hans Ord har makt att bota dig! Och till oss alla vill jag säga: möjligheten till att få tag i denna kraft och få se den verksam i våra liv och vår församling ligger i bönen!

Att eventuellt samtala om vid hemgruppen

- Fundera på betydelsen av begreppen *omvändelse, tro, efterföljelse*. Vad betyder dessa för dig? Är det viktigt i vilken ordning de kommer i våra liv? Kan de flyta ihop eller är gränserna skarpa?
- Är det fortfarande möjligt att människor blir besatta? Hur hanterar man som kristen en besatt person när man möter honom eller henne?
- Fundera på varför inte alla som vi ber för blir friska omedelbart. Är det ett problem för oss eller ska vi bara be i tro och sedan lämna ansvaret för den sjuke till Gud?
- Resonera kring bönen betydelse i församlingen utifrån Johannes evangelium 14:12-14. Fundera också på vad som händer med vår relation till löftet i vers 12 om det rycks ur sammanhanget och frikopplas från villkoren angående bönen i vers 13-14.