



Urkristendom i Tessalonike del 3

Bibeltext

Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. (Första Tessalonikerbrevet 1:1-10)

Inledning

Första Tessalonikerbrevet tillhör de allra äldsta texterna i Nya testamentet, förmodligen den allra första skrift i den samling som vi nu känner som Nya testamentet. Det är ett av aposteln Paulus tidigaste brev, skrivet någon gång mellan 50-52 e.Kr och skrevs troligen under aposteln vistelse i Korint. Brevet följdes snart av ytterligare ett brev, Andra Tessalonikerbrevet, där Paulus försöker korrigera en del missförstånd som anses häröra från det första brevet. Brevet är adresserade

till den församling som enligt Apg 17 grundades av Paulus i Tessalonike.

I detta bibelstudium skall vi fortsätta plocka fram saker ur den ögonblicksbild som bibeltexten ovan ger oss av urkristendomen i Tessalonike. I de två förra Nyhetsbrevet tittade vi på vers 1-4 och 5-7, och i denna avslutande del 3 studerar vi vers 8-10.

Bibelstudium

8. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något.

Här anknuter Paulus till sin föregående utläggning om tessalonikernas tro som ett exempel värt att ta efter, och fortsätter att motivera varför de skulle betraktas som förebilder.

- När jag var liten, gjorde vi ofta utflykter till landsbygden åt Sjösa till utanför Nyköping, och på en plats vi besökte regelbundet gick en skogsväg in från landsvägen vid ett öppet fält, och på andra sidan fältet fanns en vertikal bergvägg som hade den egenskapen att om man ropade något i rätt vinkel över fältet i riktning mot bergväggen återkom ropet i form av ett ovanligt klart och tydligt eko några sekunder efter att man ropat. När Paulus skriver att från er har Herrens ord gett återljud är det precis som om han tänkte på församlingen i Tessalonike som om den var lik en sådan ekogivande bergvägg¹.
- Det som hade "ekat", återljudit, var det Herrens ord som de hade tagit emot, och den resulterande tro på Gud som uppstått i deras hjärtan när de hört Ordet. Vi ser i Bibeln att Paulus och hans medarbetare gärna berättade om allt vad Gud gjort på olika ställen under deras missionsresor (Apg 14:27, 15:4, Rom 15:18-19), men

¹ Det grekiska ordet för återljud är *execheomai* och finns bara här i hela Nya testamentet och anknuter till det grekiska ordet för eko, *echeo*.

ifråga om tessalonikernas tro går han så långt att han säger att *vi behöver inte säga något för överallt berättar man om er tro på Gud.*

9. *Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanna Guden.*

Människor som bevittnat tessalonikernas omvändelse till Kristus hade tydligen blivit så tagna av vad de sett och hört att de inte kunde låta bli att berätta det för andra. Och vad de berättade vad följande.

1. Det första som hände i tessalonikernas frälsning var att de *tog emot* Herrens apostlar. Egentligen står här att apostlarna som förkunnade evangeliet för tessalonikerna hade en särskild *ingång* hos dem: de var vidöppna för evangeliet, och de tog också emot det. Detta påminner om Jesu ord: *Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig.* (Matt 10:40) Hur man tar emot Guds sanna budbärare avgör också hur man har tagit emot Jesus, och i förlängningen Fadern själv. Och tessalonikerna hade öppnat sina hjärtan för Paulus och hans medarbetare och det budskap de förkunnade, och därigenom för Kristus själv.
2. Vidare står det att de *omvände sig till Gud*. Omvändelse är ett bortglömt begrepp i dagens kristenhet, men är helt avgörande för en levande och sund kristendom. Just i den här versen används ett lite ovanligt ord för omvändelse² som egentligen betyder *vända sig* men det används på flera ställen i Nya testamentet där det talas om att människor vänder sig till Gud, exempelvis Luk 1:16, Apg 3:19, 11:21. Och att det är *Gud* tessalonikerna vänt sig till säger Paulus uttryckligen. Verbet står dessutom i *aktiv* form vilket visar att tessalonikerna själva aktivt handlade för att omvända sig till Gud.

Om de allra flesta håller med om att omvändelse handlar om att *vända sig till Gud*, så är det färre idag som håller med om att omvändelse också handlar om att *vända sig*

² Det starkaste ordet för omvändelse i Nya testamentet är *metaneo* och betyder ordagrant att *ändra uppfattning, att ångra och ompröva* sitt liv, se t.ex. Mark 1:15, Apg 2:38.

bort från något. Men det är innebörden i ordet omvändelse, och det är också tydligt överallt i de bibliska texterna.

- Här talas om *avgudarna*, ordagrant *avbilderna*. Underförstått är att det handlar om bilder av falska gudar som tillbads i Tessalonike och i resten av den antika världen. I Romarbrevet beskrivs detta som att människorna *bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.* (Rom 1:23-25) I praktiken handlar avgudadyrkan om att människan slutar att tillbe Gud och istället vänder sig till falska gudar och börjar tillbe dem, det skapade och sig själv. Det sistnämnda är kanske särskilt tydligt i vår tid, där människan avskaffat Gud och gjort sig själv till centrum i universum.
- Här sägs att de *vände sig bort från avgudarna*. *Bort från* motsvarar den grekiska prepositionen *apo* som beskriver *något separation från något annat, separation som ett avstånd i tid och rum, en separation från gemenskap med något annat så att gemenskapen förstörs*. Vår svenska översättning *bort från* är således ganska bra, för i sin omvändelse separerades tessalonikerna från avgudarna, och rörde sig i riktning bort från dem³. *Apo* används ofta i anslutning till verb som betecknar en rörelse av någons flykt, avlägsnande, borttagande, bortkastande. Av detta drar vi slutsatsen att det hos tessalonikerna fanns en mycket tydlig rörelse i deras liv och leverne som förde dem längre och längre från den avgudadyrkan de tidigare hade levt i. Det

³ I vår tid diskuteras ibland huruvida det är rätt eller fel att döpa människor som fortfarande lever kvar i uppenbara synder. De som tycker att man skall göra det betonar att ingen behöver vara perfekt för att bli döpt, men det är knappast vad som avses när man nekar någon att bli döpt på grund av att de fortfarande lever kvar i synden. Problemet är istället att *där ingen rörelse i riktning bort från synden kan uppfattas, där har inte heller någon omvändelse skett, och där ingen har omvänt sig skall inte heller någon döpas eftersom omvändelsen alltid kommer före dopet i de bibliska texterna.*

fanns helt enkelt inget utrymme för dem att fortsätta med synderna de tidigare levit i, utan de hade börjat ett nytt liv där de alltmer helgades till likhet med Kristus.

10. ...och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

Den ursprungliga kristna tron förde människor in i en förväntan på att Jesus snart skulle komma tillbaka, och därför väntade de troende i Tessalonike på att Guds Son skulle komma tillbaka.

Paulus använde här ett ovanligt grekiskt ord *anameno* för att tala om att församlingen väntade på att Jesus skulle komma. Ordet finns bara här i hela Nya testamentet och betyder enligt Thayer's Greek Lexikon *att vänta på någon vars ankomst är känd eller förutsagd, och att vänta med tålmod och förtröstan*. Församlingen i Tessalonike visste att Jesus skulle komma tillbaka och därför kunde de vänta på något de var säkra på skulle inträffa, och eftersom de var säkra på det kunde de vänta med tålmod och förtröstan.

Det sägs här att när Guds Son kommer, skall han komma *från himlen*⁴. När lärjungarna såg Jesus fara upp till himlen i Apg 1:11, sade änglarna till dem: *"Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen."* Det har alltid varit viktigt för Guds församling att hålla fast vid tanken att Jesus skall komma tillbaka *från himlen*, på samma sätt som han for upp. Varför? Jo, för Jesus själv varnar för att det i den yttersta tiden skall träda fram andra Messias- och Kristus-gestalter som skall bedra många att avfalla från tron på den verkliga Jesus Kristus. Och ytligt sett är just *hur* dessa falska frälsargestalter framträder den avgörande faktorn som gör att de troende skall kunna avslöja dem som falska: de träder nämligen fram *på jorden*. Jesus själv sade: *Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att*

om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. (Matt 24:23-27, 29-31)

Jesu tillkommelse sätts också här i relation till hans uppståndelse från de döda med orden *honom som Gud har uppväckt från de döda*. Man kan fundera på vad Jesu uppståndelse har med hans återkomst att göra, men man inser snart att dessa två händelser har *allt* med varandra att göra. Vi nämner tre saker här:

1. Det var Jesu uppståndelse som gjorde det möjligt för honom att fara upp till himlen och sätta sig på Faderns högra sida, för att sedan kunna komma tillbaka därifrån. Rent logiskt.
2. Jesu uppståndelse är förutsättningen för att de troende som dött i tron på Jesus också skall uppstå vid hans återkomst: *Ty när en befällning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. (1 Tess 4:16-17)*
3. Utan Jesu uppståndelse skulle inte frälsningsverket vara fullständigt, och vi skulle ännu vara kvar i våra synder (1 Kor 15:17-18) utan hopp om frälsning från vredesdomen.

Slutligen måste vi fundera över vad det betyder att Jesus *har frälst oss från den kommande vredesdomen*.

- Vredesdomen är en beteckning för den yttersta domen då Guds vrede över synden en sista gång skall falla över den del av den upproriska mänskligheten som vägrat att omvända sig. Paulus beskriver denna händelse med följande ord i 2 Tess 1:5-10:

⁴ Grekiskan använder här ett för Nya testamentet mycket vanligt ord för himmel, *ouranos*, som påminner om planeten Uranus namn. Men vad som avses är *det som är ovan jorden*.

Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni skall anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt, när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.

- I grundtexten står orden *frälst och kommande* i presens, vilket indikerar något som är ständigt pågående. Med det vill Paulus inskräpa att frälsningen som bröderna i Tessalonike hade tagit emot var något som ständigt skulle förnyas i deras liv fram till deras "slutfrälsning", och att den kommande vredesdom de blivit räddade från faktiskt alltid är lika verklig och kommande som den frälsning de levde i. Även om både slutfrälsningen och vreden kunde känna avlägsen, så var dessa saker en ständig och levande verklighet i den andliga världen, varifrån Jesus skulle återkomma i makt och härlighet.

Avslutning

Vi har nu ägnat mycket tid och kraft åt att studera ett enda kapitel i Nya testamentet, och förmodligen ett av de allra äldsta kapitlen. Min förhoppning är att det har fört oss närmare en ursprunglig uppfattning om vad kristen tro är så att vi kan reformera våra liv och församlingar i enlighet därmed.

Gud välsigne dig!

Robert Granat

Framöver

Ny medarbetare sökes!

Sara Wiklöf har sagt upp sig och slutar formellt sin tjänst 10 augusti, och församlingen letar ny medarbetare. På vår hemsida finns en annons där vi berättar vad det är vi söker efter, och i korthet handlar det om en relativt ung person

som kan arbeta med ungdomar och evangelisation. Vår målsättning är att anställa någon på 100%.

Sprid gärna information om detta till dina vänner och bekanta, och be till Herren att han sänder oss en ny medarbetare. Har du förslag på någon? Kontakta någon i ledningen.

Vårens sista bibelstudium

Bibelstudieserien om vad Bibeln säger om mannen är avslutad och finns nu på hemsidan under Predikan. Vårens sista bibelstudium innan semestern blir söndagen 14 juni kl 18, och kommer att handla om Jesu andra tillkommelse.

Gemensamma gudstjänster med Kristinakyrkan under sommaren

Under 21 juni – 26 juli har vi som vanligt gemensamma gudstjänster tillsammans med Kristinakyrkan. OBS! 28 juni håller Sara sin avskedspredikan i Pingstkyrkan.

Gemenskapshelgen 2015...

...blir på Björkenäsgården 21 – 23 augusti. Lördagskvällen blir det avskedsfest för Sara Wiklöf från kl 18:00. Anmäl dig redan nu!

Barnläger på S:a Lövåsen

Som förra året har vi barnläger på S:a Lövåsen i slutet av sommaren. I år infaller det 3 – 5 augusti, och anmälningsskyltar och informationsblad finns i foajen till kyrkan.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av augusti. Vill du bidra med något eller sprida någon viktig information? Kontakta expeditionen.

Församlingsnytt

Medlemsfrågor

Sedan 1 april har följande matrikelförändringar skett:

- Utträde: 2

Församlingen hade 31 maj 186 medlemmar.

Ekonomi

För årets fem första månader har utfallet varit som följer:

- Offrade medel: 418 933 kr
- Snitt offrade medel: 83 787 kr/mån
- Resultat: -20 147 kr

Ett stort tack från hela styrelsen till hela församlingen för er stora offervilja!

Kontakta oss

Hemsida:

www.pingstlindesberg.se

E-post:

info@pingstlindesberg.se

Adress

Pingstkyrkan
Koppgatan 6
71130 Lindesberg

Telefon:

0581-61 14 71

Pastorer

Robert Granat: 072 - 572 90 64,
robert.granat@pingstlindesberg.se

Sara Wiklöf: 073 - 697 77 64,
sara.wiklof@pingstlindesberg.se

Bankgiro: 5523-5006

Swish: 123 187 0229

Pastorernas ledigheter under juni-juli

Sara Wiklöf: mån-tis varje vecka, exakta datum för semester är oklart när detta skrivs

Robert Granat: mån varje vecka, samt semester 29 juli – 1 augusti

Med reservation för tryckfel och misstag. Håll dig underrättad genom att besöka hemsidan regelbundet!

Almanackan

Dag	Datum	Tid	Händelse
V 23			
Tis	2 juni	10:00	Bön
Tors	4 juni	20:00	Bönekväll
Fre	5 juni	09:00	LP-kontakten
Sön	7 juni	11:00	Gudstjänst. Predikant: Robert Granat, Mötesledare: Robert Granat, Lovsång: Martin Jildestad, Nattvard.
		18:00	Väckelsemöte. LP-vännerna från Örebro län.
V 24			
Tis	9 juni	10:00	Bön
		19:00	Omsorgsgruppen
Tors	11 juni	14:00	Sångandakt på Tallåsen
		20:00	Bönekväll
Fre	12 juni	09:00	LP-kontakten
Sön	14 juni	11:00	Gudstjänst med dophögtid. Predikant: Göran Andersson, Mötesledare: Anna Charlier, Lovsång: Simon Ökvist.
		18:00	Bibelstudium. Ämne: Jesu andra tillkommelse.
V 25			
Tis	16 juni	10:00	Bön
Ons	18 juni	14:00	Sångandakt på Ågården
		15:30	Sångandakt på Källgården
		20:00	Bönekväll
Sön		10:00	Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan
V 26			
Tis	23 juni	10:00	Bön
Tors	25 juni	20:00	Bönekväll
Fre	26 juni	09:00	LP-kontakten
Sön	28 juni	10:00	Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Predikant: Sara Wiklöf, Mötesledare: Robert Granat, Lovsång: Sven Öberg.
V 27			
Tis	30 juni	10:00	Bön
Tors	2 juli	20:00	Bönekväll
Sön	5 juli	10:00	Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan

Dag	Datum	Tid	Händelse
V 28			
Tis	7 juli	10:00	Sommarbön
Tors	9 juli	20:00	Bönekväll
Sön	12 juli	10:00	Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Predikant: Göran Andersson, Mötesledare: Eva-Stina Peterson, Lovsång: Sven-Göran Löfgren. Sång och vittnesbörd av barn från Tjernobylläget.
V 29			
Tis	14 juli	10:00	Sommarbön
Tors	16 juli	20:00	Bönekväll
Sön	19 juli	10:00	Gemensam gudstjänst i Kristinakyrkan
V 30			
Tis	21 juli	10:00	Sommarbön
Tors	23 juli	20:00	Bönekväll
Sön	26 juli	10:00	Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan. Predikant: Gunnar Lindgren, Mötesledare: Anna Charlier, Lovsång: Sven Öberg
V 31			
Tis	28 juli	10:00	Sommarbön
Tors	30 juli	20:00	Bönekväll
Sön	2 aug	11:00	Gudstjänst. Predikant: P-O Flodström, Mötesledare: Robert Granat, Lovsång: Eva Stenvall-Granat
V 32			
Mån- Ons	3-5 aug		Barnläger på S:a Löväsen
Tis	4 aug	10:00	Bön
Tors	6 aug	20:00	Bönekväll
Sön	9 aug	11:00	Gudstjänst. Predikant: Robert Granat, Mötesledare: Gunnar Lindgren, Lovsång: Rolf Bergkvist
V 33			
Tis	11 aug	10:00	Bön
Tors	13 aug	20:00	Bönekväll
Sön	16 aug	11:00	Gudstjänst. Predikant: Robert Granat, Mötesledare: Eva-Stina Peterson, Lovsång: Simon Ökvist