



Urkristendom i Tessalonike del 2

Bibeltext

Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonike som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen. (Första Tessalonikerbrevet 1:1-10)

Inledning

Första Tessalonikerbrevet tillhör de allra äldsta texterna i Nya testamentet, förmodligen den allra första skrift i den samling som vi nu känner som Nya testamentet. Det är ett av aposteln Paulus tidigaste brev, skrivet någon gång mellan 50-52 e.Kr och skrevs troligen under aposteln vistelse i Korint. Brevet följdes snart av ytterligare ett brev, Andra Tessalonikerbrevet, där Paulus försöker korrigera en del missförstånd som anses häröra från det första brevet. Breven är adresserade

till den församling som enligt Apg 17 grundades av Paulus i Tessalonike.

I detta bibelstudium skall vi fortsätta plocka fram saker ur den ögonblicksbild som bibeltexten ovan ger oss av urkristendomen i Tessalonike. I förra Nyhetsbrevet tittade vi på vers 1-4, och i denna del 2 studerar vi vers 5-7. De återstående tre verserna kommer vi att titta på i Nyhetsbrevet för juni-juli, om Herren dröjer och vi får leva.

Bibelstudium

4. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er.

Kristendomen är inte i första hand ord, regler och läror utan ett evangelium som har kraft att förvandla människors liv. Det verkar ha varit ett kännetecken när Paulus och hans medarbetare predikade i Tessalonike att deras budskap kom inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet.

På grekiska står det *dynamis* när det talas om kraft, och ordet betyder i allmänhet *styrka, förmåga, kraft*. Ordet används både i fråga om övernaturliga ingripanden som Gud gör, men också i fråga om förändringar av människors liv, karaktär och livsföring. Och det är ju just det som den Helige Ande gör: underverk, men också förändrade liv.

Vidare talas här om att det evangelium som tessalonikerna fick höra *gav full visshet*. Grekiskan använde här ett ovanligt ord, *plerophoria*, som bara finns fyra ggr i Nya testamentet (Kol 2:2, 1 Thess 1:5, Hebr 6:11, Hebr 10:22) och närmast betyder *mycket säker övertygelse*. Innebörden är den säkra vetskap om den egna frälsningen som en pånyttfödd människa skall ha. Omvändelsen till Kristus skall leda människan till pånyttfödelse och till en djup visshet om att hon blivit ett Guds barn så att *Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn* (Rom 8:16). Detta är något som vi har glömt bort ibland, men som predikanter förr var mycket medvetna om. Därför är det

inte vår sak att förklara människor frälsta, utan vi skall förkunna evangelium för dem och leda dem fram till Kristus. När sedan frälsningsundret har skett och de har fått full visshet kommer de *själva* att bekänna att de är Guds barn. Så hade skett i Tessalonike.

Beviset för att det verkligen var ett evangelium i kraft och helig Ande som Paulus och de andra förkunnade var hur de uppträdde bland tessalonikerna och vad de gjorde för dem. Här återkommer Paulus delvis till de under och tecken som skett genom honom och hans följeslagares händer, men framför allt till den karaktär och livsstil de gav exempel på när de förkunnade evangeliet. Det är viktigt att komma ihåg: Andens frukter är alltid (minst) lika viktigt som Andens gåvor när det gäller att utbreda Guds rike. Det finns aldrig heller någon motsättning mellan dessa två ting: samma kraft som uppväckte Jesus från de döda och som åstadkommer under och tecken är också samma kraft som föder på nytt och helgar människor till ett liv i Jesu efterföljd. Så fort man börjar överbetona det ena på bekostnad av det andra har man hamnat på ett sluttande plan.

5. *Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger.*

Kristendomen handlar om att följa Jesus, att vara hans efterföljare (grek *mimetes* som ordagrant betyder *imitatör*). När Paulus och hans medarbetare som Jesu efterföljare kom till Tessalonike och predikade evangeliet, kom människor där till tro på Jesus och började följa Jesus tillsammans med Paulus och de andra som predikat evangeliet för dem. Jesus kallade ju lärjungar att följa honom, lära av honom, och gå och göra likadant som han hade gjort. Och en avgörande bit i det Jesus gjorde var att han kallade nya människor att bli lärjungar, och uppdraget till lärjungarna i missionsbefallningen (Matt 28:19) var att gå ut och göra *alla folk till lärjungar*. Jesu lärjungar skall göra lärjungar, det var uppdraget, och så hade också skett. Tessalonikerna hade blivit Jesu efterföljare genom Paulus och hans medarbetares efterföljelse av samme Jesus.

Detta lärjungaskap axlade de troende i Tessalonike i en svår situation, *mitt under svåra lidanden*, och längre fram brevet (2:14, 3:3, se även 2 Tess 1:4) framgår att det var någon form av förföljelse som drabbade dem från det omkringliggande samhället. Vi vet av andra

källor att de hednakristna under de första århundradena förföljdes som *ateister* eftersom de förkastade den grekiska gudavärldens alla olika gudar och inte heller tjänade dem, trots att detta förväntades.

Trots lidandet som följde på deras omvändelse säger texten att tessalonikerna *tog emot ordet med den glädje den helige Ande ger*. Deras djupa frälsningsglädje var det som bar dem genom lidandet, och det var inget som de själva hade pressat fram utan det var en djup glädje (grek *chara*) genom den helige Ande. Jesus talar om samma glädje i liknelsen om mannen som hittar en skatt, som symboliserar Guds rike, i en åker och i sin glädje (*chara*) går och säljer allt han äger för att köpa åkern (Matt 13:44). I den i Jesu liknelse är att illustrera att Guds rike är värt att offra allt för, och det är därför mannen med glädje går och säljer allt han äger för att köpa åkern och vinna skatten. Det tessalonikerna hade upplevt var samma sak: den tro på Jesus som de fått hade förändrat allt och gjorde dem villiga att avstå från allt som tidigare varit värdefullt för dem, bland annat de avgudar de tidigare tillbett (1 Tess 1:9). De hade upplevt den sanna glädjen, glädjen i den helige Ande: *Guds rike består... i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande*. (Rom 14:17)

6. *Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja.*

Det sätt på vilket tessalonikerna tagit emot budskapet om Jesus och låtit det förvandla deras liv gjorde att Paulus ansåg dem ha blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja.

De geografiska områden som nämns här är först *Makedonien*, vilket var den romerska provins i nuvarande norra Grekland där Tessalonike låg, och sedan *Akaja*, vilket var det halvö-liknande landområde i nuvarande södra Grekland, strax väster om Athen, där de bibliska städerna Korint och Kenkrea låg. Av detta kan vi lära oss att de kristna i olika områden av det stora romarriket under urkristendomens tid, då kommunikationerna var betydligt sämre än de är nu, var medvetna om varandra och nätverkade med varandra. Alla troende i Makedonien och i Akaja kände till sina bröder och systrar i Tessalonike, och betraktade dem som ett *föredöme*.

Grekiskans ord för föredöme är *typos* som kan ha betydelserna *märke efter ett slag, en siffra som bildas av ett tryck, en form, ett exempel*.

Ett närbesläktat svenskt ord är *typer*, vilket enligt Wikipedia avser "enskilda stycken med spegelvända teckenavgjutningar, ungefär som stämplor, som sammanfogas för att bilda ord och meningar" i samband med olika former av tryckeriverksamhet. Vad Paulus försöker säga är att tessalonikernas sätt att ta emot och leva ut tron på Jesus Kristus var så genuint att han ville betrakta dem som ett exempel och en form som alla andra troende skulle ta efter och formas efter. De var ett praktexempel, en grundläggande typ, en (nästan intill) perfekt avgjutning av Herrens tanke för sin församling, och hade med sina liv och sin tro satt outplånliga avtryck både när och fjärran.

I nästa Nyhetsbrev fortsätter vi vårt studium av 1 Tessalonikerbrevet. Gud välsigne dig! /Robert Granat

Framöver

Insamling till Syrien

Röda korset i samarbete med kyrkorna och föreningarna i Lindsberg organiserar en insamling till flyktingarna i Syrien under onsdag-söndag vecka 16 i Cafe Lyktan. Den som vill bidra med något i form av kläder, torrvaror e dyl, eller vill hjälpa till rent praktiskt ombedes kontakta Anita Edstam på Röda korset, tfn 073- 816 20 34.

Rötter och vingar

Söndag 19 april kl 18 gästas församlingen av Tommy Dahlman och Emilia Lundberg som kommer att tala och sjunga under rubriken "Rötter och vingar". Kvällen kommer att handla om den pingstkarismatiska rörelsens historia och framtid.

Extra administrationsmöte

På grund av ett misstag i samband med det ordinarie administrationsmötet 22 mars hålls extra administrationsmöte 19 april kl 13. Ärende: val av styrelse. Detaljer redogörs vid nämnda tillfälle.

Konfirmationsavslutning

Lördagen 9 maj har vi konfirmationsavslutning i församlingsvåningen där vi åter tillsammans och bjuder på inblickar i årets konfirmationsundervisning. Vill du hjälpa till och baka

matpajer och göra sallad inför denna kväll? Anmäl dig till Sara Wiklöf eller Sara Hjalmarsson i Kristinakyrkan.

Dagen efter är det gudstjänst i Kristinakyrkan där konfirmationen formellt avslutas.

Den bibliske mannen

Bibelstudieserien om vad Bibeln säger om mannen fortsätter med de två avslutande delarna 17 maj och 31 maj. OBS! Nytt datum!

Bergslagskonferensen 2015...

...går under temat "Att älska främlingen", se 3 Mos 19:33 och 5 Mos 10:18, och huvudtalare på konferensen är i år Bengt Sjöberg, även kallad flyktingpastorn, som talar vid två möten 14 maj, se almanackan.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev kommer i början av juni. Vill du bidra med något eller sprida någon viktig information? Kontakta expeditionen.

Församlingsnytt

Medlemsfrågor

Sedan 1 februari har följande matrikeländringar skett:

- Utflyttade: 1
- Utträde: 2

Församlingen hade 31 mars 188 medlemmar.

Det är naturligtvis inte roligt att redovisa ett sjunkande medlemstal, utan vad vi önskar se är en vändning uppåt igen. Låt oss be om en sann väckelse i vår stad som gör att pingstförsamlingen i Lindsberg får nåd att börja växa igen. Gud är större!

Ekonomi

För årets tre första månader har utfallet varit som följer:

- Offrade medel: 273 314 kr
- Snitt offrade medel: 91 105 kr/mån
- Resultat: 166 kr

Detta är ett mycket gott resultat då vår budget förutsätter ett offrande på c:a 80 000 kr/mån, och vi har redan betalt igen den extrautgift som vårt nya mixerbord inneburit. Fortsätter vi så här kan vi utvidga vår verksamhet framöver.

Ett stort tack från hela styrelsen till hela församlingen för er stora offervilja!

Kontakta oss

Hemsida:

www.pingstlindesberg.se

E-post:

info@pingstlindesberg.se

Adress

Pingstkyrkan
Koppgatan 6
71130 Lindesberg

Telefon:

0581-61 14 71

Pastorer

Robert Granat: 072 - 572 90 64,
robert.granat@pingstlindesberg.se

Sara Wiklöf: 073 - 697 77 64,

sara.wiklof@pingstlindesberg.se

Bankgiro: 5523-5006

Swish: 123 187 0229

Almanackan

Dag	Datum	Tid	Händelse
V 14			
Tis	31 mars	10:00	Bön
Ons	1 april	16:00	Konfirmationsläsning
Tors	2 april	19:00	Getsemanestund i Kristinakyrkan. Tomas Olsson, Robert Granat, m fl.
Fre	3 april	11:00	Långfredagsgudstjänst. Predikant: Tomas Olsson, Mötesledare: Robert Granat, Lovsång: Sven Öberg
		15:00	Korsvandring. Samling vid Sv. Kyrkan.

Dag	Datum	Tid	Händelse
Sön	5 april	10:00	Påskdagsgudstjänst i Kristinakyrkan. Robert Granat, Tomas Olsson, m fl.

V 15			
Tis	7 april	10:00	Bön
Tors	9 april	20:00	Bönekväll
Fre	10 april	09:00	LP-kontakten
Sön	12 april	11:00	Gudstjänst. Predikan: Göran Andersson, Mötesledare: Gunnar Lindgren, Lovsång: Eva Stenvall Granat

V 16			
Tis	14 april		Bönedag i Odensbacken
		10:00	Bön
Ons- Sön	14-19 april		Syrieninsamling på Café Lyktan, se separat notis.
Ons	15 april	16:00	Konfirmationsläsning
		19:00	Omsorgsgruppen
Tors	16 april	20:00	Bönekväll
Fre	17 april	09:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Lör	18 april	10:00	Gospelövningsdag
Sön	19 april	11:00	Gudstjänst. Predikant: Robert Granat, Mötesledare: Robert Granat, Lovsång: Eva Stenvall Granat. Emma Ahlbäck från Eriks-hjälpen informerar.
		13:00	Extra administrationsmöte. Ärende: val av styrelse.
		18:00	Rötter och vingar. Kvällsmöte med Tommy Dahlman och Emilia Lindberg.

V 17			
Tis	21 april	10:00	Bön
		18:30	Äldste- och styrelsemöte
Ons	22 april	16:00	Konfirmationsläsning
		18:30	Gospelövning
Tors	23 april	14:00	Sångandakt på Ågården
		15:30	Sångandakt på Källgården
		20:00	Bönekväll
Fre	24 april	09:00	LP-kontakten
		19:00	Sen kväll med Gud
Lör	25 april	18:00	Bergslagsbön
Sön	26 april	11:00	Gudstjänst. Predikant: Robert Granat, Mötesledare: Eva-Stina Peterson, Lovsång: Martin Jildestad

Dag	Datum	Tid	Händelse
		18:00	Bön- och lovsångskväll med Ignite. Sara Wiklöf, Simon Ökvist, m.fl.
V 18			
Tis	28 april		Bön- och fastedag
		10:00	Bön
Ons-Sön	29/4-3/5		Konfirmationsläger
Tors	30 april	20:00	Bönekväll
Sön	3 maj	11:00	Gudstjänst. Predikant: Dennis Hjalmarsson, Mötesledare: Anna Charlier, Lovsång: Sven Öberg, Nattvard.
V 19			
Tis	5 maj	10:00	Bön
Ons	6 maj	19:00	Gospelkonsert Frövi
Tors	7 maj	09:00	Ekumenisk medarbetarträff
		20:00	Bönekväll
Fre	8 maj	09:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Lör	9 maj	19:00	Konfirmationsavslutning
Sön	10 maj	10:00	Gudstjänst i Kristinakyrkan
V 20			
Tis	12 maj	10:00	Bön
Tors	14 maj	15:00	Bergslagskonferensen, se separat notis
		19:00	Bergslagskonferensen
Fre	15 maj	19:30	Ignite
Sön	17 maj	11:00	Gudstjänst. Predikant: Ulf Granat, Mötesledare: Gunnar Lindgren, Lovsång: Eva Stenvall Granat. Besök av sånggrupp från Alingsås och Nyköping.
		18:00	Bibelstudium. Ämne: Den bibliske mannen, del 3.
V 21			
Tis	19 maj	10:00	Bön
		18:30	Äldste- och styrelsemöte
Ons	20 maj	18:30	Gospelövning
Tors	21 maj	20:00	Bönekväll
Fre	22 maj	09:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Sön	24 maj	11:00	Söndagskolfest. Äventyret ansvarar.
V 22			
Tis	26 maj	10:00	Bön
		18:30	Mötesledarträff. OBS!

Dag	Datum	Tid	Händelse
			Nytt datum!
Ons	27 maj	19:00	Gospelkonsert
Tors	28 maj	20:00	Bönekväll
Fre	29 maj	09:00	LP-kontakten
		19:30	Ignite
Sön	31 maj	11:00	Gudstjänst. Predikant: Robert Granat, Mötesledare: Göran och Roswita Andersson, Lovsång: Sven Öberg
		13:00	Församlingsmöte
		18:00	Bibelstudium. Ämne: Den bibliske mannen, del 4.
V 23			
Tis	2 juni	10:00	Bön
Tors	4 juni	20:00	Bönekväll
Fre	5 juni	09:00	LP-kontakten
Sön	7 juni	11:00	Gudstjänst. Predikant: Sara Wiklöf, Mötesledare: N N, Lovsång: Martin Jildestad, Nattvard.
		18:00	Väckelsemöte. LP-vännerna från Örebro län.

Pastorernas ledigheter under april-maj:

Sara Wiklöf: mån-tis varje vecka, samt 17-21/4, 15-19/5

Robert Granat: mån varje vecka, samt 6-13/4

Med reservation för tryckfel och misstag. Håll dig underrättad genom att besöka hemsidan regelbundet!