

23 november 2014

# Jesus kommer tillbaka

## Predikan i Pingstförsamlingen Lindesberg

### Bibeltext

*...så blev Kristus offerad en gång för att bära många synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. (Hebreerbrevet 9:28 SFB98)*

*Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. (Johannesevangeliet 14:1-3 SFB98)*

*Men i de dagarna, efter denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. (Markusevangeliet 13:24-27 SFB98)*

*...då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. (Första Tessalonikerbrevet 4:16-18 SFB98)*

### Predikan

1. Jesus kommer tillbaka en *andra* gång
  - 1.1. Första gången kom han för att födas som människa och bära vår synd på korset
  - 1.2. Nu kommer han för att frälsa dem som väntar på honom
  - 1.3. Första gången han kom, markerade det början på avslutningen av den här tidsåldern. Andra gången han kommer, är denna tidsålder slut. I denna spänning lever vi som tror på Jesus.
  - 1.4. Första gången kom han som ett hjälplöst barn i Betlehem, Guds Son som hade avstått från allt och antagit en tjänares gestalt. Nu kommer han i sin fulla härlighet, fullt

synlig för alla människor över hela världen. *Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom.* (Uppenbarelseboken 1:7 SFB98)

2. *Varför* Jesus kommer tillbaka en andra gång
  - 2.1. En anledning såg vi nyss: *för att frälsa dem som väntar på honom.* Frälsningen från synden och döden är inte slutförd i och med att vi omvänder oss, det är blott en början. *Slutfrälsningen* ligger ännu framtiden, när han kommer.
  - 2.2. Den främsta anledningen är dock den här: han *älskar* oss och vill inget hellre än att vi *skall vara där* han är! Under mina resor som forskarstudent på universitetet längtade jag nästan oavbrutet hem till familjen -- jag saknade dem och grät i min ensamhet på hotellrummen...-så känner Jesus för oss, och så mycket mer än så. Han vill hämta oss till sig! Om vi bekänt honom som vår Frälsare, då har vi ingått en form av förlovning med honom. När han sedan kommer, blir det bröllopsfest. Det finns väl ingen brudgum som inte längtar efter att få föra hem sin brud? På samma sätt med Jesus. Han älskar oss och vill att vi skall vara tillsammans med honom.
  - 2.3. En annan anledning är att han har förberett rum för oss. Det finns en plats, bortom vad människoögat kan se, som Gud har förberett för sina barn. Jesus kommer tillbaka för att ta oss till den platsen.
    - 2.3.1. Och på den platsen finns *många* rum. I grekiskan står plats i singularis och rum i pluralis, vilket innebär att du och jag och alla troende under alla tider skall hämtas av Jesus till en gemensam plats där vi var och en får ett rum: frälsningen är både kollektiv och individuell! Jesus ser både oss som församling, men också oss var och en: *hans änglar skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken.* Notera att änglar och utvalda står i pluralis. Detta säger mig att Jesus inte kommer att glömma någon av dem som satt sin tro till honom. Överallt, från hela världen kommer änglarna att hämta hans trogna, från djungeln i Sydamerika till tundran i Sibirien och ända till torget i Lindesberg: överallt kommer människor att hämtas av hans änglar, ingen bortglömd, var och en som har sitt namn i Livets bok.
    - 2.3.2. Han har alltså en plats för oss, och ett rum för dig och ett rum för mig. Och denna plats är fullständigt annorlunda än allt vi kan tänka oss: *Men vi känner, som Skriften säger, "vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom."* (Första Korintierbrevet 2:9 SFB98) Där kommer Gud och Jesus Kristus att visa sig för oss i sin fulla härlighet. *Och så skall vi för alltid vara hos honom.*
  - 2.4. En tredje anledning är att Jesus kommer tillbaka för att uppväcka de döda. Han skall göra slut på dödens välde, och samma död som han besegrade på Golgata kors skall nu slutgiltigt förintas. Ingen mer sorg, ingen mer skam, ingen mer synd, ingen mer sjukdom, ingen med död. Allt det där är borta. Och det första som händer då är att *de som avlidit i tron på Jesus skall uppstå*, och sedan *skall vi som är kvar i livet förvandlas och ryckas upp för att möta Herren.* Det är därför Paulus kan säga också i 1 Thess 4:13 att *vi inte skall*

*sörja som de andra, som inte har något hopp.* Min mormor avled nyligen i tron på Jesus, men jag måste säga att trots att jag är ledsen, särskilt för min morfars skull, så sörjer jag inte. Mormor gick ju hem till Jesus! Och jag skall få träffa henne igen, när Jesus kommer tillbaka för att uppväcka de döda.

### 3. *Inför* att Jesus kommer tillbaka: uppmaningar

3.1. Han kommer ju för att hämta dem som *väntar* på honom. I grekiskan står det ett grekiskt ord som betyder att *ihärdigt och tålmodigt vänta* på något. Så, vänta ihärdigt och tålmodigt på Jesus! *Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själva komma och bejåna dem. Kommer han under andra eller tredje nattvakten, saliga är de om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.*" (Lukasevangeliet 12:36-40 SFB98)

#### 3.2. Låt inte era hjärtan oroas

3.2.1. Här används ett grekiska ord *tarosso* som finns 17 ggr i NT och som översätts med att bli *bekymrad, oroad, förvirrad*. Blue Letter Bible säger att ordet betyder att orsaka en inre upprörhet, att ta bort någons lugn i sinnet, stör någons jämnmod till oro, gör någon rastlös, att uppröra.

3.2.2. Det finns tillfällen då människor är oroade inför att Jesus skall kolla tillbaka, ibland befogat, eftersom de inte är omvända, men ibland obefogat därför att de inte fått klart för sig (t.ex. genom sund undervisning) att Jesu tillkommelse är det bästa en kristen har att se fram emot

3.2.3. Men i Joh 14 talar inte Jesus om oro för själva hans återkomst, utan att lärjungarna inte skall drabbas av oro inför de svårigheter som ligger mellan nuet och hans återkomst (i det här specifika fallet låg korset och förföljelser framför). När ni möter dessa, *låt inte era hjärtan oroas*. Låt inget ta er frid och ro ifrån er. Istället är uppmaningen...

#### 3.3. Tro på Gud och tro på mig [Jesus]

3.3.1. Tro på Gud är i Bibeln inte bara ett *för-sant-hållande* utan att *förtrosta på, lita på*. Jag hörde en man vid namn Jim Cymbala predika en gång, och han sa att en av de trådar som löper genom hela Bibeln är Gud uppmaning till människan att lita på honom: *lita på mig*. Så ofta gör vi inte det. Men Gud säger: *lita på mig*.

3.3.2. Tro på Gud -- verbet *pisteo* står i presens indikativ, vilket innebär att Jesus egentligen konstaterar faktum: *Ni tror på Gud*. Det är inte en uppmaning, utan en beskrivning av sakernas nuvarande tillstånd.

3.3.3. Tro också på mig -- verbet *pisteo* står i presens imperativ. Vi *uppmanas* av Jesus att *kontinuerligt tro* på Honom, liksom vi tror redan tror på Gud. Starkare bevis för hans gudomlighet och enhet med Fadern är svårare att hitta. Han säger ju längre fram:

*Den som har sett mig har sett Fadern.* Summa summarum: versen skall egentligen översättas såsom Reformationsbibeln gör det: *Ni tror på Gud, tro också på mig.* Liksom vi tror på Gud, skall vi inför Jesu återkomst också tro på hans Son på samma sätt som vi tror på Fadern.

3.3.4. Många människor tror att Bibeln beskriver en icke-religiös tid inför Jesu återkomst då människor inte ska tro eller be alls. Det är en grav missuppfattning. Läser man Uppenbarelseboken kap 13 ser man att hela världen skall förenas i en enda religion för att tillbe något som kallas vilddjuret. Det kommer att bli en ekumenik som världen hittills inte har skådat, men en ekumenik som kommer att lämna Jesus Kristus utanför, även om man säkerligen kommer att tala mycket om Gud. Jesu uppmaning är dock denna: *tro också på mig!* En allmän tro på Gud räcker inte i de svåra tider som ligger framåt, utan enbart en djupgående tro och förtröstan på Jesus Kristus kan rädda oss inför hans återkomst.

3.4. Trösta varandra med dessa ord

3.4.1. Budskapet om Jesu tillkommelse är ett glädjens budskap för alla som är hans barn. Vi skall trösta varandra med att Jesus skall komma. Det grekiska ordet för trösta är *parakaleo* som betyder *trösta, uppmuntra*. Ordet är besläktat med NT:s ord för den helige Anden, gammalt kallat för *Tröstaren* eller *Hugsvalaren*.

3.4.2. Under alla tider, från det att Jesus för upp till himmelen och fram till dessa dagar har Guds församlingen fått uppleva både goda och onda dagar. Jag kan liksom se framför mig hur man under de svåra tiderna tröstat varandra med hoppet om att Jesus skall komma. Kanske i fängelsehålan, eller på galärskeppet, på flykt undan fiender, eller under hot, förtal och annat liknande, så tror jag att man sett varandra djupt i ögonen och sagt: *Broder, oroa dig inte, ge inte upp. Jesus kommer snart!*