

18 april 2014

De tre korsen på Golgata

Långfredagspredikan i Kristinakyrkan Lindesberg

Bibeltext

Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Men Jesus sade: "Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: "Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde." Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: "Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv." Över honom fanns det också ett anslag: "Detta är judarnas konung." En av brottslingarna som var upphängda där skymfde honom och sade: "Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss!" Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont." Och han sade: "Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike." Jesus svarade: "Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset." Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen förmörkades, och förlåten i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: "Fader, i dina händer överlämnar jag min ande." Och när han hade sagt detta gav han upp andan. Officeren som såg det som hände, prisade Gud och sade: "Den mannen var verkligen rättfärdig." (Lukasevangeliet 23:32-47 SFB)

Inledning

Jag vill idag tala om de tre kors som stod resta på Golgata kulle på långfredagen. Jag menar att alla tre korsen talar ett budskap till oss som lever idag. Även om vi ofta -- givetvis med all rätt -- lägger fokus på det mittersta korset, så finns saker att lära även av de andra korsen, som vi strax skall se. Min rubrik idag är "De tre korsen på Golgata".

Predikan

1. Korset i mitten - Kristus korsfäst för världens synd

1.1. Ett förnedringens kors

1.1.1. Två andra brottslingar...*han blev räknad bland förbrytare* (Jes 53:12). Vi glömmer ofta att Jesus avrättades dömd på falska anklagelser för hädelse, uppror och illojalitet mot staten.

1.1.2. Alla hånade honom...*han var föraktad och övergiven av människor* (Jes 53:3). En sådan Messias vände man bort ansiktet från. Skammen var för djup. Men däri låg den frälsande hemligheten.

1.1.3. Då kom över landet ett mörker...*Eloi, Eloi, lema sabaktani* (Mark 15:34). Paulus förklarar detta teologiskt: *Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud* (2 Kor 5:21), och *Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: "Förbannad är var och en som är upphängd på trä."* (Gal 3:13) Det var denna bägare Jesus ville undvika i Getsemane (Luk 22:42), men han böjde sig under Faderns vilja.

1.2. Ett frälsningens kors

1.2.1. Ett förlåtelsens kors: *Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör*. Korset som Jesus hängde på är förlåtelsens tecken, där även de som inte förtjänar förlåtelse kan få förlåtelse.

1.2.2. Ett gudsgemenskapens kors: *Förlåten i templet brast mitt itu*. Det som skilt människan från Gud är nu borta, och Gud kan rättfärdiggöra syndaren då Kristus burit synderna på korset.

1.2.3. Ett hoppets kors: *Redan idag skall du vara med mig i paradiset*. Korset pekar också in i framtiden då allt skall återställas till den ursprungliga tanken som rådde innan fallet i Edens lustgård, och fram till dess finns ett paradiset, en viloplats, för alla som avsomnat i tron på Gud.

2. Korset på ena sidan - den förlorade och upproriska mänskligheten

2.1. Rövaren på det ena korset gick (vad vi vet) förlorad för att han...

2.1.1. Var skyldig -- här symboliserar han hela mänskligheten eftersom *alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud* (Rom 3:23).

2.1.2. Erkände inte att Guds Messias måste lida för mänsklighetens synder, och gjorde sig därigenom till ett med de religiösa ledare som förkastat Jesus och iscensatt hela skenrättegången och korsfästelsen (notera likheten i hur han, medlemmarna i Stora rådet och de romerska soldaterna tilltalar Jesus: *om du är Messias/judarnas kung, hjälp dig själv!*) Närhelst människor förkastar tanken på att Jesus dog för våra synder gör de sig till ett med dem som förkastade, hånade och korsfäste honom.

Detta gjorde rövaren ända in i det sista, som en tydlig representant för det förlorade och upproriska människosläktet, som helt medvetet och hårdnackat vägrar att omvända sig.

2.1.3. Vile bli frälst från syndens konsekvens -- domen -- men inte från synden. Till skillnad från sin rövarkollega på det andra korset fanns ingen ånger, ingen insikt om synd, ingen vilja till omvändelse. Hade han fått hjälp ner från korset han han ögonblickligen fortsatt på den gamla vägen...

3. Korset på andra sidan - vägen till full frälsning uppenbaras

3.1. Rövaren på det andra korset blev frälst genom att han...

3.1.1. Bekände Gud som allas domare som man bör frukta, en helt korrekt bild av Gud

3.1.2. Bekände sig själv (och sin rövarkollega) vara skyldig(a) till synd och förtjänt(a) av domen. *Den som döljer sina överträdelser går det ej väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.* (Ordspråksboken 28:13)

3.1.3. Bekände att Jesus var oskyldigt dömd, mellan raderna att han hängde på det mittersta korset i någon annans ställe (i allmänhet: alla människor, i synnerhet: Barabbas - en mördare och upprorsmakare, Luk 23:18-19)

3.1.4. Åkallade Jesu namn. *Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.* (Rom 10:13)

3.1.5. Bad till Jesus, och inte som sin rövarkollega -- om räddning från syndens konsekvenser -- utan om att Jesus skulle komma ihåg honom. Det är svårt att tolka som något annat än en bön om frälsning.

3.1.6. Bekände Jesus som Herren, genom att erkänna Jesu herravälde, att riket tillhörde Jesus. Uttrycket *kommer till ditt rike* är översatt lite olika i olika biblar, men kan tolkas både som att Jesus skall minnas rövaren när han kommer *till* (SFB) sitt rike, kommer *in i* sitt rike (RFB), kommer *i* (1917, 1873) sitt rike, eller kommer *med* (B2000) sitt rike. Om de två senare översättningarna är de korrekta, antyder det att rövaren ber Jesus komma ihåg honom på uppståndelsens morgon, dvs han ber om att få bli uppväckt av Jesus, vilket också gör att Jesu svar på hans begäran blir naturligt: [Redan] *idag skall du vara med mig i paradiset.*

Avslutning

Det stod tre kors på Golgata kulle den där långfredagen. Det mittersta handlar om vad Gud gjort för att rädda oss, de två andra handlar om två diametralt motsatta sätt att förhålla sig till mannen på det mittersta korset. Låt oss välja att göra som rövaren på det andra korset och vända oss till Jesus, bekänna vår synd, åkalla hans namn, erkänna hans herravälde, och mottaga frälsningens fullhet av nåd. Amen!